

PENCERE

Kültür – Sanat – Edebiyat

Eren Can AKKAYA

DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK

Bir insanın bu hayatta sahip olması gereken meziyetlerin belki de en başında gelenidir doğruluk ve dürüstlük. İnsan her zaman dürüst olmalı ve bu çizgiden ayrılmamalıdır. Doğru ve dürüst insanlar hayattan güzel şeyler elde ederler ve kötü bir duruma karşı karşıya kalmazlar.

Özü sözü bir olma ve olanı olduğu gibi yansıtma doğruluk ve dürüstlük olarak adlandırılır. Eski Türkçe’de ise dürüstlük kelimesi samimiyet anlamına gelmektedir. Peki dürüst bir insan sizce ne gibi özelliklere sahiptir? Öncelikle dürüst insan her zaman doğruları söyler ve verdiği sözlerde durur. Kötü davranışlardan uzak durmakla birlikte hakkını bilir ve hakkını savunur. Doğru ve dürüst insan haksız olduğu bir konuda kendi aleyhinde de karar alabilmelidir. Bu insanlar başkalarının haklarına saygı gösterir ve konulan tüm kurallara uyar. Örnek bir insan olur, başkalarına iyi anlamda öğüt verir. Bencilik yapmak yerine cömertlik yapan taraftan olur. Din ve ırk ayrımı yapmaz. Adaletlidirler. Kimsenin malına ve mülküne el sürmezler.

Bu hayatta dürüstlükten kimseye zarar gelmemiştir. Dürüst insan her zaman dürüstlüğüne karşılığını alır. Bizler bu hayatta hiçbir zaman dürüstlükten ayrılmamalıyız. Dürüstlüğü hayatımızda her an kendimize rehber edinmeliyiz. Bu meziyeti gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Şu bir gerçektir ki her türlü güzellik doğruluğun olduğu yerde kendini gösterir.



Bedirhan TÜRK

Yunus Emre’nin dediği gibi “Cümleler doğrudur, sen doğru isen; doğruluk bulunmaz, sen eğri isen.” Başkalarını eleştirmeden önce kendimize bakmalıyız. İlk iş olarak eleştirmeye kendimizden başlamalıyız.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz. Eğer vicdanın el vermiyorsa yalan söylemeye; cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.

Fatmanur CİHAN **TÜRKİYEM**

Isparta Anadolu’mun
Gül kokulu, gül şehri,
Nakış nakış oluvermiş,
Halıları gül şekli.

Amasya’nın elması,
Şehzadeler yuvası.
Türkiye’nin merkezi,
Ankara’dadır meclisi.

Dünyanın gözbebeği,
Marmara’nın incisi,
Güzel İstanbul’um,
Kültürün merkezi.

Yeşilin her tonuyla,
Hamsisiyle, takasıyla,
Akan gür sularıyla,
Bir başkadır Karadeniz.

Ege’nin zeytinyağı,
İzmir’dedir fuarı,
Kütahya’nın çinisi,
Edirne’nin camisi.
Çanakkale savaşı,
Turuvadır çıkışı.
Yunanlılara oh olmuş,
Kazanmışız savaşı.

Bitlis halayın anası,
Doğu Anadolu’da burası.
Nemrut Dağı’yla sevdiren
Adıyaman halayı.

Türkiyem yedi bölgesiyle,
Çeşit çeşit illeriyle,
Şekerden tatlı dilleriyle,
Hep mutlu, çok mutlu.

Şevval ARUCAN

YAŞAM KAYNAĞI AĞAÇ

Ağaçlar çok önemlidir. Ağaç bazı hayvanların yuvası, insanların yaşam kaynağıdır.

Ağaçlar insanlar için oksijen üretir. İnsanlar bu sayede sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ağaçtan kağıt, kalem gibi araçlar yapılabilir. Ama bazı insanlar ağaçları kesiyor. Ağaçları kesmemeli, kesenleri uyarmalıyız. Ağaçları kesmek yerine ağaç dikmeliyiz. Ağaçsız yerleri ağaçlandırmalıyız.

Herkese ağacın önemini anlatılmalıdır, bu sayede insanlar bilinçli bir şekilde ağaç sevgisi kazanmış olur. Ağaç erozyon, sel gibi doğal afetleri de önler. Toprağı tutarak toprağın kaymamasını sağlar. Eğer ağaç diktiysek onu sulamalı, sevgi göstermeliyiz. Yoksa o ağaç kurur ve hiçbir işe yaramaz. Ağacın diğer bir faydası ise meyvesidir. İnsanlar meyvelerini yerler ve sağlıklı bir şekilde yaşarlar. Örneğin mandalina, portakal gibi iyi gelen c vitamini bulunduran meyvelerdendir. Ağacın yararları daha saymakla bitmez.

Ağaçlarımızı korumalı, kesmemeliyiz, kesenleri uyarmalıyız. Herkesin ağacın önemini anlamalarını ve ağaç dikmelerini sağlamalıyız.

İçinde yaşadığımız çağın iletişim çağı olduğunu hemen herkes kabul eder. Hepimiz bir şekilde kitle iletişim araçlarını kullanmak zorunda kalıyoruz. Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın önemini inkar edecek durumda değilim. Bu araçlar doğru kullanıldığında gerçekten faydalı olmakla beraber doğru kullanılmadıklarında birçok zararının olduğu da bir gerçektir.

Hemen hemen hepimizin evlerinde televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları vardır. Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarları da sayacak olursak, toplumun büyük bir kısmının kitle iletişim araçlarını kullandığı ve bu araçlar vasıtasıyla sosyal medyadan bir şekilde etkilendiği gerçeğini kabul etmemiz gerekmektedir.

Biz bu yazımızda imkânımız elverdiğince kitle iletişim araçları, televizyon ve sosyal medyanın zararları üzerinde durmaya çalışacağız.

Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yaşadığımız şehirde bile çarşıya çıkıp etrafa kısa bir göz gezdirdiğimizde, ilköğretim çağındaki çocukların dahi ellerinde boylarından büyük ve pahalı cep telefonlarıyla dolaştıklarına şahit oluyoruz. Çocuklar artık ellerinde kitaplarla dolaşmıyorlar. Her birinin elinde bir telefon ve her çocuk kendi telefonuyla sosyal medyada sanal alem denilen yalancı bir dünyada dolaşıp durmaktadır.

Akıllı telefona ulaşma imkanı olmayan çocukların önemli bir kısmı da daha kirli ve daha tehlikeli olan internet kafelere dadanmış durumdadırlar. İnternet kafelere belli bir yaş aralığındaki çocukların girişi yasak olmasına rağmen, internet kafelerde ciddi bir denetim yapılmadığı için çocuklar buralara rahat bir şekilde girip çıkmaktadırlar.

Sosyal medyanın aktif kullanıldığı sanal alem, masum bir alem değil. Türlü türlü suçların işlendiği kirli ve kontrolsüz bir dünyadan bahsediyoruz. Ne yazık ki geleceğimizi emanet edeceğimizi iddia ettiğimiz çocuklarımız da bu alemin esiri olmuş durumdadırlar.

Hemen hemen her gün gazete manşetlerini süsleyen hırsızlık, uyuşturucu, cinayet gibi haberlerin önemli bir kısmının sosyal medya üzerinde masum insanlara kurulan tuzaklardan kaynaklandığı bir sır değildir.

Bu durumun birçok sebebi olmakla beraber, en temel sebebi; anne ve babaların çocuklarıyla ilgilenmemesidir. Zira: Anne ve babalar çocuklarının karnını doyurmakta kusur etmezlerken, ruh dünyalarını ihmal ediyorlar. Aile ilgisinden mahrum kalan çocuklar da mutluluğu sanal alemde aramaya başlarken, çok rahat bir şekilde çeşitli suç şebekelerinin tuzağına düşebilmektedir. Son dönemlerde internette kandırılıp evden kaçarak suça bulaşırıp masumiyetleri suistimal edilen küçük çocuk haberleri bu iddiamızı doğrular niteliktedir.

Sosyal medya ve sanal alemin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri elbette bunlarla sınırlı değildir. Bu mevzu kitaplara konu olacak kadar geniş bir konudur. Ancak biz bu kısa bilgilerle yetinip, biraz da büyüklere gelmek istiyoruz. Çocukları olumsuz etkileyen internet ve televizyonun biz büyükler üzerinde de ciddi olumsuz etkileri sayılamayacak kadar çoktur. Birkaçını maddeler halinde kısaca sıralayalım:

1- Sosyal medya bu çağın modern şeytanıdır desek, doğru bir söz demiş oluruz. Zira birçok dedikodu, yalan haber ve iftira sosyal medya üzerinde kısa sürede geniş bir kitleye ulaşabilmektedir. Bu da toplumsal cinnet ve cinayetlere sebep olmaktadır.

2- Televizyon ve internet aile içindeki sıcak ilişkileri zedelerken, aile bireylerinin birbirinden uzaklaşmasına zemin hazırlıyor. İnsanlar televizyon ve internet başında aynı çatı altında birer robot haline gelebilmektedirler.

3- Televizyon ve internetteki reklamlar insanları kontrolsüz bir şekilde tüketime sevk ederken sosyal bunalımları da beraberinde getirmektedir.

4- Sosyal medya ve televizyon insanı asosyalleştiriyor. Bu da bunalım ve intiharı beraberinde getiriyor.

5- Sosyal medya ve internet bilgiye kolay ve ucuz ulaşmanın en önemli yollarından biri olduğu gibi aynı zamanda bilginin en çok kirletildiği bir alandır.



Zehra ÖNAL

HAYAT DERSİ

Okulların kapanmasına az kalmıştı. Babası avukat, annesi öğretmen olan Alp adında bir çocuk vardı. Tatil hazırlıkları başlamıştı. Alp'in dersleri iyi değildi. Belli bir hedefi yoktu. Ailesi onu özel derslere, kurslara göndermiş ama çocuklarını bir türlü çalışmaya ikna edememişler. Okullar kapandı ve tatil yolculuğu başladı. Yolda aniden arabaları bozuldu.

Annesini ve kardeşini bir pansiyona yerleştirip babasıyla tamirciye gitti. Tamircide eli yüzü pas içinde bir çocukla tanışıp arkadaş oldu. Çocuğun adı Ahmet'ti ve Ahmet maddi olanaksızlıklar yüzünden okula gidemiyordu. Ailesine para götürebilmek için çok ağır işlerde çalışıyordu. **Belli Ahmet TÜRK** ne kadar zor bir hayat yaşadıklarını anlatmıştı. Ahmet okumayı ve doktor olmayı istiyordu. Alp Ahmet'ten çok etkilenmişti. Alpler'in yolculuğu tekrar başladı. Aslında Ahmet tatile gidecekleri için çok mutluydu fakat sürekli yeni tanıştığı arkadaşını düşünüyordu. Tatilin tadını çıkaramıyordu. Tatil bitmişti. Alp imkanları olduğu halde eğitimine önem vermediğinin farkına vardı. Ahmet kendisinin yerinde olmayı ne kadar çok isterdi. Ülkemizde okulu olmayan köyleri düşündü. Atatürk'ün "Eğitimidir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder." sözünü feyz alıp planlı ve düzenli çalışmaya karar verdi. Çok çalıştı ve hayalindeki bölümü kazandı. Üniversitede güzel bir rastlantı yaşadı. Hayata bakışını değiştiren Ahmet'le karşılaştı. Ahmet de aynı bölümü kazanmıştı. Çok iyi arkadaş hatta ev arkadaşları olup çok güzel bir hayat yaşadılar.

Eren ÇAĞLAR

İLK ÖĞRETMENİM

Sınıfa ilk girdiğim anda her şey büyüktü benden. Çok korktum, heyecanlandım, ağladım istemeden. Sonra sınıfa sen girdin sevgi doluydu gözlerin, Korkumu yok etti o şefkatli sözlerin

Her şeyi seninle öğrendim, sen ilksin benim için, Gözlerin çiçek bahçesi, sevgi kokar nefesin. İçinde saklamadın hazinelerini, paylaştın bizimle. Hayat bulacak düşlerimiz, şimdi senin sayende.

İnandın her zaman, doğruyu yapacağıma. Umud verdin kalbime, karamsar olduğumda. Ben konuştum, ama sen söylemediklerimi de anladın, Cehalete karşı beni, bilgilerinle zırhladın.



Hasan Caner ASLAN İLK ÖDÜL

Masamda sıcak kahvemi yudumlayıp bir yandan da dosya incelerken aniden telsizin olay yeri bildirmesi, yok yok 2057 'de ben bu deęilim.

Daha çok Avustralya/Viyana'daki yer altı tropikal ormanlarda yeni keşfedilen yosun incelemelerinde bulunmak isterdim.2056'da teknoloji ileri düzeyde olduęu için2057'ye kadar olan birtakım çalışmalarda "Define Bulucu" mantığında yer altındaki "tarantula" örümcek dokularını bulan bir icat üretildi.2057'nin ocak ayında görücüye çıkan bu alet haziran ayında sonuç getirmeye başladı. Ukraynalı bilim adamları tarantula örümceklerinin neslinin yavaş yavaş sona ermesi korkusundan çalışmaları hızlandırdı. Fakat istenenin çok dışında, yer altında tropikal orman buldular. Bu tropikal ormanı diğer ormanlardan ayıran özelięi veya özellikleri ise 1 metreyi geçmeyen 'cüce ağaçlar' bulunup yerin 6 metre altında olmasını. Tarantula dokuları ararken ilginç bir şekilde yer altı tropikal ormanı bulunması herkesi şaşırtırken, dokuların bulunması 2 kat daha şaşkınlığa yola açmış. Çünkü nesli tükenen tarantula dokuları 1 metreyi geçmeyen ağaçların yosunlarında rastlanmış. Bu olaya bilim adamları şaşakalmışlar. Tarih 24 Kasım 2057 , dünya bu olayı konuşurken Türk bilim insanlarının da arasında bulunduęu kafilende ben de bulunuyordum. Türkler olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Ben deniz Hasan Caner Arslan olarak kafilikle, yaklaşık 6 ay önce başlamış ve hala sonuçlanamayan 'Tarantula Nesli' adlı büyük bir çalışmayı noktalandırdım ve kendi imkanlarımla yosun altlarında koca bir 'Tarantula Medeniyeti' buldum. Dokular ise oraya toprağın özelięi nedeniyle, tarantulaların ayaklarına yapışması sonucunda yosuna geçmiş.

Bu olaydan sonra Türkiye'ye dönünce şenlik koptu. Sağ olsun milletimiz başta beni olmak üzere kafilimizi çok sevinçli karşıladı, bu da biz büyük bir gurur verdi. Böylece Türkiye Uluslar Arası düzeyde önemli bir yere sahip olurken, ben de Dünya Altın Bilim Ödülü'nü odama yerleştirdim. Bu ödül de son olmayacaktı.

Eren Can AKKAYA SAĞLIKLI BESLENME

Bir insan için en önemli olan şey sağlıktır. Çünkü sağlığı yerinde olmayan bir insan hayatı boyunca hiçbir şey yapamaz ve tüm enerjisini sağlık sorunlarını düzeltmek için kullanır. Tabi ki bu enerjiyi karşılamak için bazı besinler tüketilir. Ancak besinlerin vücudumuza yaraması için sağlıklı ve doğru bir biçimde beslenilmesi gerekir. Sağlıklı beslenme aynı zamanda dengeli ve düzenli beslenme demektir. Dengeli ve düzenli beslenme her besinden yeteri kadar, öğün atlamadan yemek demektir. Her besinden yeteri kadar alındığında hem formumuzun hem de sağlığımızın korunmasını sağlamış oluruz.

Vücudumuzu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin öğelerinden yani yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve minerallerden yeterli miktarda almalıyız. Vücudumuzun tüm besin maddelerine ihtiyacı vardır. Tek taraflı beslenmek yani sadece protein veya karbonhidratla beslenmek yanlıştır. Dengeli ve düzenli beslenerek vitaminler, mineraller ve lifler gibi önemli besin maddelerinden de almış oluruz. Bir gün dengeli şekilde alınan yiyecekler, ertesi gün alınmazsa, her gün gereken besin maddeleri vücudumuza girmezse yine sağlığımız bozulacaktır. Yağlar vücudumuzda depolanabilir, gereken zamanlarda kullanılabilirse de bazı besin maddelerinin her gün mutlaka alınması gerekir. Örneğin C vitamini vücutta depolanmaz. Fazlası vücuttan atılır. C vitamini de bizi hastalıklardan koruduğu için çok da önemlidir. Bu sebepten vücuda her gün gerekli miktarda alınmalıdır. Bu da her gün C vitamini içeren besin maddelerini tüketmemiz gerektięi anlamına gelmektedir. Kola gibi asitli içecekler özellikle çok zararlıdır. Beyinin besin maddesi olan şeker, ihtiyaçtan fazla alındığında ya da meyve şekeri gibi doğal yollardan alınmadığında vücudumuz için zehir haline gelir. tüketilmemelidir.

Gerek ailede, gerekse okulda beslenme eğitiminin yeterli düzeyde olmaması, hatalı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasında önemli yer tutmaktadır. Öğün atlama, şeker, tuz ve yağ içerięi yüksek yiyecek-içecek tüketimi, bu alışkanlıkların başında yer alır. Çocuk ve gençlerin sahip olduęu yanlıs beslenme alışkanlıkları, önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Çocukluk dönemindeki bu hatalı beslenme uygulamaları; yüksek tansiyon, kalp ve obezite (aşırı şişmanlık) gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturur.

Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı, öğün atlanılmamalıdır. Süt içme alışkanlığı mutlaka edinilmelidir. Kemik sağlığı için, kalsiyum yönünden zengin süt, peynir, yoğurt tüketimine özen gösterilmelidir. Bol miktarda sebze-meyve ile günde en az 8-10 bardak sıvı tüketilmelidir. Şeker, tuz ve yağ içerięi yüksek yiyecek-içecek tüketiminin, birçok hastalığı beraberinde getirdięi unutulmamalıdır.

Temiz ve mikropsuz besinleri tüketmeye özen gösterilmeli, çiğ sebze ve meyveler bol suyla yıkanmadan kesinlikle yenilmemelidir. Açıkta satılan yiyecekler satın alınmamalıdır. Eller yemekten önce ve sonra mutlaka yıkanmalıdır. Aynı şekilde tuvalete girip çıktıkça, yani ellerimiz kirlendikçe ellerimizi yıkamalıyız. Tabi unutmayalım ki eller vücuttaki en pis bölgelerden birisidir.

Fatmanur CİHAN
KİTAP VE HAYAT

Kitap hayattır , okumak yaşamaktır. Ve okuyorum, öğreniyorum sözleri bizlere nasıl duygular, düşünceler hatta hayaller yükler bir düşünelim. Kitap deyince; uçsuz bucaksız diyarlar, bu diyarlarsa geçen olaylar, efsaneler, insanların mutluluğu, mutsuzluğu, kızgınlığı, dargınlığı bazen de komik, esprili bölümler gelir aklıma. Sizin de aklınıza gelir mi?

Kitaplar raflara süs niyetine konulmazlar ki! Çünkü her birinde farklı bir olay, değişik karakterler, çok güzel ders çıkarılacak noktalar vardır. Kitaplar okuyalım, öğrenelim, tecrübe edinelim diye vardır.

Kitaplar insanların bakış açılarını değiştirir.. Öyle kitaplar vardır ki, resmen sizin hayatınızı anlatır ya da öyle karakterler vardır ki, kitaplara sizi taşır; kendinizi veya çevrenizdeki dostlarınızı anlatır.

İnsanlar kitapsız hayatta yaşayamazlar. Çünkü bilgiler ya kitaplara ya da bilgisayarlara aktarılır. Bunlara yazılmazsa zaten unutulur gider. Bütün insanlar, bizler de dahil olmak üzere cahil cühela olup, öylece bomboş kalırız. Bilgiler olmasa teknoloji diye bir şey olmazdı. Yani kitapsız hayat hayal dahi edilemeyecek kadar kötüdür.

Sonuca bağlayacak olur isek: kitap okumayan insanlar; ufku olmayan , yolunu göremeyen, boşlukta “imdat!” çığlıkları içinde kör kuyuda kalır. Ne bir adım ileri ne de bir adım geri atabilirler.

“Kitap ağaç gibidir.” Nasıl bir ağaç dal verirse, etrafına saçılırsa, kitap okudukça ufkumuz açılıp saçılarak düşünmenin zirvesine ulaşılır.

Elif SARIKAVAK



Zeynep ARSLAN
VEFA

Vefa nedir bilir misin? Vefa unutmamaktır, gerçek sevgiyi çöpe atmamaktır. Karşılık beklememektir. Senin için yapılan küçücük iyiliği ömür boyu hafızadan silmemektir. Zaman geçip de bir vakit yalnız kalınca vefasızlarla karşılaşınca anlarsın vefanın kıymetini. Arada ölüm anında ihtiyaç olmadan dosta sesini duyurmaktır. Küçük bir dokunuştur vefa. Nişanda, düğünde, hastalıkta ve ölümden iyi zamanlarda olduğu gibi kötü günlerde de gülerken olduğu gibi ağlarken de gözlenebilir vefa. Sevginin kardeşidir, bir damla gözyaşındır, bir küçük busedir. Otuz yıl sonra ilk öğretmeninin elini öpmektir vefa. İşte unutmaya diye söylüyorum vefa; emek, yürek ve en önemlisi de sevgi ister.

Fatmanur ÇANDIRLI
ARKADAŞLIK

Mutluluktur arkadaşlık. Dertlerine çare ,sevinçlerine ortak hayatına yoldaştır. Bir evin çatısı gibi korur seni , bir bülbülün gülü sevdiği gibi dikenlerine rağmen sever seni.

Karanlıkta parlayan aydır sanki .Bir ışıktır sana yolunda . Kimi zaman güneş kimi zaman yıldız kimi zaman da fener olur .Ama en önemlisi de her zaman yanında olur. Öyle unutulmazdır ki arkadaşlık uzakta olsa bile kalbinde, küs olsan bile aklındadır aslında .Hayatın her yerinde hatırlarsın .Yaşam boyunca ne arkandan ne de önünden yürümüştür hep yanındadır .İllaki bir ortak noktanız olur arkadaşınızla ; aynı gökyüzünü paylaşmaktır mesela. Yıldız kayınca dilemektir birbirini arkadaşlık. Dolunay çıkınca gülümsemektir. Örneğin; her saat yanınızda değil kalbinizde olmaktır .Onu asla unutmamaktır .Farklı şeyleri söylemeniz de aslında söylemek istediğinizin aynı olmasıdır .Çok zıt karakterler olsanız da mıknaş gibisinizdir. Gökkuşağının renklerini yalnız başına sevmesiniz de bir araya geldiklerinde muhteşem olduklarını söylemektir . Nasıl yıldızsız bir gece ,ağaçsız bir dünya hiçse arkadaşsız bir insan da bir hiçtir bence . Kavgalarınız olsa bile tatlıdır o sözler, istemsizdir o mimikler , yalancıdır o gözler ...

Siz, siz olun hayatınızda arkadaşlarınızı hiç kaybetmeyin ,onlara sahip çıkın ,onları sevin, koruyun ve asla üzmeyin .Çünkü hiç kimse hayatta arkadaşsız kalıp bir hiç olmayı istemez değil mi ?

Betül BÜYÜKGEDİKLİ
KÜTÜPHANE

**Kitapların evisin,
Bize bilgi verirsin,
Küçük büyük demezsin,
Verdikçe hep verirsin.**

**Sessizlik ilk kuralın,
Tertipli düzenli rafların,
İçi dolu kitapların,
Bitmez bilgi kaynağın.**

**Başım dara düşünce,
Okuldan eve gelince,
Öğretmen ödev verince,
Sana koşarım önce,**

**Kütüphaneyi yaşatmak için,
Birer ikişer okumak için,
Yarınlara bırakmak için,
Neler yaparım senin için.**

İMTİYAZ SAHİBİ
Ömer MOLLAHÜSEYİNOĞLU
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Elif AYDIN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Dilek ÇİFTÇİ
GÖRSEL DANIŞMAN
İsmail Tansel YILMAZ

YAYIN KURULU
Yasin AYDIN
Lütfiye KARATAY
Başak KOCA
Makbule TEZCAN

OKUL ADRES TELEFON
YAVUZ SELİM ORTAOKULU
YAVUZ SELİM MAH.HÜKÜMET CAD.GONCA
SOK.NO:14/A Çubuk / ANKARA
TEL NO:8371430