



# FİDAN

Kültür – Sanat - Edebiyat

## **Tesnim KOŞAN** **CANIM ÜLKEM**

Biz evimizde sevinçle yaşıyorduk. Benim de dünya kadar oyuncaklarım vardı. Birden bire bomba sesleri duymaya başladık. Sesler her gün daha da artıyordu. Ölüm her yeri sardı. Günlerce uyuyamıyorduk. Bomba sesleri yüzünden babam doktorluğu, annem ise öğretmenliği bırakmak zorunda kaldı. Her gün arkadaşlarımdan birinin öldüğünü ya da ya annesi veya babasının öldüğünü duyuyordum ve ben buna çok üzülüyordum. Bir gün sabah namazından önce babam ile annem bizi hızlıca uyandırdı. Annem dedi ki; hemen gitmemiz gerekiyor, gitmezsek ölürüz. Ama arabalarla çıkmayalım yoksa bizi öldürürler. Ağaçların yanından çıkalım dedi. Annem benim elimden tuttu ve babam kardeşlerimi taşıdı. Evimizden koşarak kaçarken bomba seslerini yanımızda hissettik. Sonra biz koşma çok uzak bir yere ulaştık. Sonra orada güveni gördük ve arabalara bindik. Arabalarla başka ülkeye gittik. Arabadaki çocukların ağlama sesleri çoktu. Sonra öbür ülkeden bir tane uçak bizi vurmaya başladı. Babam bizi Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye geldim bomba sesleri duymadım ve sevindim. Çünkü korkum bomba yüzündendi. Evimiz, ülkemiz de yıkıldı. İyi ki Allah bizi korumuş ve Türkiye'ye gelmişiz. Türkiye'de iyiliği hissettim. Bütün Türk çocukları Allah'a dua etsinler. "Allah Türkiye'yi korusun!" desinler. Bilgi ile Türkiye'yi daha iyi korursunuz.

Suriye'ye tekrar geri dönersem Türkiye'yi unutmayacağım.

## **Azra Buğlem ÖZTÜRK** **YETENEK**

Yetenek insan işidir  
Emek gerektirir  
Birazcık akılla  
Tam bir şaheserdir

Öyle olmaz 1 saatte  
Boşuna demediler çabala diye  
İlhamla, azimle sakın vazgeçme  
Değecek elbette uğraştığın işe

Her insanda var  
Sen iste gerisi kolay  
Şiirler şarkılar ilhamla doğar  
Yetenek her insanda var



*Hüseyin Utku BOZDOĞAN*

## **Buğra İLTER** **MUTLULUĞUN YOLU**

Aslında insanın hayallerini paylaşmasını doğru bulmuyorum. Ama bazen mecbur kalırız. Buda böyle bir şey. Şuan belki de hayallerimin gerçekleşmesi için yazıyorum. Genelde çocuklar, hatta her yaştaki insan çok para, bir sürü araba, bir sürü ev, gemi, uçak falan ister ama ben mutlu ve sağlıklı bir yaşam bekliyorum hayattan. Fazla param veya eşyam olmasa da olur. Sevdiklerimle beraber mutlu bir hayatım olsun yeter. Sevdığım insanlar yanımdan gitmesin, zarar görmesin benim için yeterli. Para yerine göre önemli tabi ki. Yalnız paradan ziyade mutluluk ve sağlık önce gelmeli. Böyle bir gelecek istememin de bir sebebi var açıklayayım size:

Bir zamanlar annemden bir hayat hikayesi öğrenmiştim. Daha doğrusu duymuştum. Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında bir adam varmış. Adı Sakıp SABANCI imiş. Çok fazla parası varmış. Ama oğlu engelli imiş ve tedavisi yokmuş. Onca parasına rağmen oğlunu iyileştiremiyormuş yani. Adam oğlu için mutluluk için "Tüm mal varlığım, servetim sizin olsun, oğlum sağlıklı olsun yeter bana" demiş.

Bunu öğrendiğim andan itibaren hayallerim değişti. Sağlıklı bir hayatım olsun istiyorum. Sevdiklerim yanımda olsun yeter. Bilmiyorum belki ilerde fikrim değişir. Evet şuan yaşım daha dokuz ama mutluluğun yolunun asla ama asla para olmadığını biliyorum.

## **Hasan Efe ÖZGÜL** **HAYAL KURMAK**

Her insanın bir hayali vardır ve olmalı da. Hayal kurmadan geleceğimizi kuramayız. Benimde bir hayalim var ve onun peşinden koşup gerçekleştirmek istiyorum. Gelecekte iyi bir futbolcu olacağımı düşünüyorum. Taraftarların ve takım arkadaşlarımdan sevgisini kazanmak istiyorum. Taraftarların sevincine sevinç katmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğimde dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum ve bunun için çalışıyorum. Asla pes etmek yok!



Zeynep İrem BEKTAŞ

## **Elif Berrak NEŞELİ** **DOĞA İÇİN BİLGİLER**

Biz doğayı korumak için doğada çöp bulundurmamalıyız. Çöpleri toplamalıyız. Çünkü doğada biz yaşıyoruz ve ileri nesillerde bizim çocuklarımız yaşayacak. Doğa bizim evimizdir. İnsan evini kirletir mi? Ağaçlar çok önemlidir. Çünkü fabrika bacalarından çıkan gazları, araba egzozlarından çıkan kirli havayı o temizler. O yüzden ağaçları kesmemeliyiz. Çünkü ağaçları kesersek oksijenimiz azalır. Bu yüzden doğayı güzelleştirmek için ağaç dikmeliyiz.

## **Eflin Nisa EROL** **HAYALİMDEKİLER**

Ben herkesin kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kitap insanı geliştirir. Onu bilgi sahibi yapar. Ben kitap okumayı çok severim. Benim en büyük hayalim büyük bir kütüphane açmak ve insanların o kütüphaneden yararlanmasını sağlamak. Kitapları herkes okuyunca geri dönüşüme yollardım. Onun yerine yeni kitap alırdım. Kitapçılarda gördüğüm bütün kitapları alır kütüphaneme kazandırırdım. Bir tane yer boş kalırsa evimdeki kitaplarımdan getiri hemen doldururdum. İnşallah bir gün hayalimi gerçekleştiririm.

## **Abdullah Emin TİMURLENK** **YOLDAKİ ÇÖPLER**

Zengin mi zengin bir ülkede çok iyi kalpli bir padişah yaşarmış. Padişah ülkesine yeni bir yol yaptırmış. Bu yolu açacağı sırada bir yarış düzenlemek istemiş. Vezirine:

-Yarın yeni yolu açacağız. Bir yarış düzenleyelim demiş. Bu yoldan en güzel geçene ödül verelim demiş. Vezir bunu halka duyurmuş. Yarışma günü gelince herkes çok güzel giyinmiş. Kimisi saçlarına çiçek takmış. Kimisi en güzel atına binmiş. Kimisi sporcu kıyafeti giymiş. Sonunda yarış başlamış. Bütün yarışçılar yolu en güzel geçmek için uğraşmışlar. Yolu ilk bitiren padişaha:

-Sultanım demiş, yolun üstünde bir taş ve çöp yığını var. Oradan geçmek çok zor oluyor. Diğer nefes nefese yetişmiş. Evet sultanım çok zor oluyor. Oradan geçerken üstümüz bile kirlendi. O yüzden yarışı herkes kazandı sultanım demiş.

## **Hasan ARIKOĞLU** **CANIM HALAM**

Halacığım;

Halacığım seni çok seviyorum. Sen İstanbul 'dasın. Biz ise senden uzaktayız. Keşke düğün ya da bayram olsa da seninle görüşebilsem diye hayal ediyorum. Sen bana 'Sen buraya gel biz seninle İstanbul Boğazına ve tarihi yerlere gideriz ve sahilde denize bakarız ' demiştin.

Bir gün babam 'İstanbul 'a gidiyoruz' dedi . Havalara uçtum "Ne zaman gideceğiz ?" dediğimde. Babamda '10 gün sonra' dedi. O günden itibaren 1 hafta 3.gün uyuyamadım. Tam gideceğimiz akşam babamın arkadaşı rahatsızlanmış. Babam arkadaşının yerine çalışmak zorunda kaldı. İstanbul'a gidemedik. Hayallerim suya düşmüştü.

O günden sonra hep seninle görüşmeyi hayal etmiştim. Aylar, ayları kovalamış seneler, seneleri kovalamıştı. Kurban Bayramı gelmişti. Kurban Bayramına 4 gün kala köye gittik. Babaannemin yanına büyük bir heyecan ile koştum. ' Halam geldi mi? ' Maalesef babaannemin ' Hayır onlar İstanbul ' dan gelemeyecekler.' demesiyle çok üzüldüm. Yatağında hep seninle ne zaman görüşeceğimizi hayal ettim. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum halacığım.

## **Belinay ÖZBAY** **ÇEVREYİ KORUYALIM**

Doğayı, kedileri, köpekleri, ağaçları koruyalım. Onlara zarar vermeyelim. Ağaçları koruyalım çünkü onlar olmasa havayı kim temizleyecek. Siz onlara zarar verdikçe benim içim acıyor. Çünkü onlar size zarar verirse hoşunuza gider mi? Onlar da bir canlı, siz de bir canlısınız. Lütfen canlılara zarar vermeyiniz....

## **Numan TUNCA** **NEVRUZ**

Geldi göçmen kuşlar  
Açtı yapraklar, tomurcuklandı ağaçlar  
Çıktı börtü böcek topraktan  
Uyandı kış uykusundan ayılar, arılar

Bir bayram oldu canlılara doğa  
Tabiat canlandı neşeyle coşkuyla  
İnsanlar bahar gelince kutladılar  
Nevruz bayramını kırdı doğada



**Fatma Buse ERDOĞMUŞ**  
**KELOĞLAN KUYUDA**

Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellalken pireler berberken, ben annemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken; Ülkenin birinde bir kasaba varmış. Bu kasabanın kenar mahallesindeki bir kulübede, çok fakir bir keloğlan ile ihtiyar annesi yaşamaktaymış. Keloğlan çok akıllı ve becerikli olmasına rağmen çalışmaktan hoşlanmaz, tembel tembel evde oturmayı, ne buldu isse yiyip, içmeyi ve uyumayı severmiş. Tembel mi tembel saçsız, saçsız kafası ile de çok çirkin olduğu için herkes ona keloğlan dermiş. Keloğlan'ın ihtiyar annesi ise el çamaşırını yıkar hem de kendini ve Keloğlanı beslemeye, zorluklar içinde geçinirlermiş.

Her nasılsa keloğlan'ın canı çarşıya çıkıp dolaşmak istemiş. Bir de bakmış ki uzakta bir kalabalık varmış. Kalabalığın ortasında bir adam bağıra bir şeyler söylüyormuş. Kalabalıktaki insanlarda onu dinliyormuş. Bizim Keloğlan da kalabalığa sokularak bu adamın dediklerini dinlemiş. Adam meğer şehrin tellallarından biriymiş. Keloğlan'ın dinlemekte olduğu tellal şöyle demekteydi:

-Ağır bir iş için bir adama ihtiyaç vardır. Bu işi görecektir adama yüz altın verilecektir. Talip olacak kimse varsa ortaya çıksın...

Keloğlan etrafta toplanan kalabalıktan ses seda çıkmadığını görünce ve bu işin sonunda yüz de altın verileceğini duyunca tellala:

-Bu işi hemen bana söyle, demiş,

Tellal Keloğlan'ı şöyle bir süzdükten sonra, gözü tutmamış olacak ki:

-Oğlum, sen bu işi yapamazsın, iş çok zordur. Bunu ancak akıllı, becerikli ve cesur kişiler başarabilir. Ben bunları görmüyorum, deyince Keloğlan:

-Ummadığın taş baş yarar. Ben bu işi başarırım, diye cevap vermiş.

Etrafta toplanan kalabalıktan alaylı gülüşmeler yükselmiş. Bu sırada tellal onun biraz da fakir haline acıyarak:

-Pekala oğlum... Mademki kendine güveniyorsun gel o zaman, demiş.

Tellal ve keloğlan bir kuyuya gitmişler, Keloğlan kuyuya inmiş ve kuyudan çıktığında Keloğlan yüz altını kapmış ve zengin olmuş.

**BÜYÜDÜM HAYALLERİMİ KURDUM**

Büyüyünce ben doktor olup, hastaları tedavi edip, onları iyileştirip muayene edip iyileşmelerini istiyorum ve bir daha lütfen hasta olmayın diye elimden ne kadar gelirse onlara ancak o kadar yardımcı olurum ve onları uyarırım. En az günde iki defa dişimizi fırçalamalıyız. Ellerimizi tuvaletten çıktıktan sonra bol su ve sabunla yıkamalıyız. O sizin ellerinizin içindeki bakterileri göremeyiz. Haftada 2 defa yıkanmalıyız. Sıcak havalarda dışarı çıkmamalıyız. Soğuk su içmemeliyiz. Havalarda soğuk olunca mevsimine göre kıyafetler giymeliyiz.

**Zeynep Nisa YILMAZ**  
**BENİM YAZ TATİLİM**

Bu yaz halamı ziyaret etmeye gittik. Bizim için yeni bir eğlence başlamıştı bile. Güzel bir yaz tatili bizi bekliyordu. Orda biraz gezdik. Sonra başkalarına gittik. Orda baya bir yüzdük ve eğlendik. Sonra geri eve döndük. Ondan biraz sonra yine bir yerlere gittik. Sonra yine denize gittik ama bu sefer kadınlar plajına gittik. Orada baya yüzdük, bir şeyler yedik ve içtik. Sonra çok yorgun olarak eve döndük. Sonra yine bir yerlere gittik.

Sonuç olarak eğlenceli bir yaz tatili oldu. Ama çok eğlendik. Sonra Ankara'ya geri döndük.

**Beyza Nur PINARCI**  
**BENİM HAYALİM**

Merhaba benim adım Beyza. Benim hayalim ise büyüünce öğretmen ya da doktor olmak. Çünkü onlardan olmayı çok istiyorum. Bu meslekler dünyaya çok faydalıdır. Biri bana neden bu mesleği seçtin derse cevabını şöyle söyledim. Bu mesleği severek yapmayı düşündüğüm için derim. Bir de okulunun ormanda olmasını istedim. Bu çok güzel bir fikir değil mi? O yüzden bu hayali yapmak biraz hayal düşünce gerektirecektir. Biraz da sabır ve amaca ulaşmak için çalışmak gereklidir. Siz de bir hayal kurun.

**Nisa AYDOĞAN**  
**GÜNEŞ**

En büyük yıldızsın  
Güzelliğinle parlarsın  
Gözleri kamaştırırsın  
Bizleri ısıtır, ışık saçarsın

İsterim hiç gitme  
Kal gökyüzünde  
Neşe saç gülümse  
Evrenden bizlere

**Saliha ÇİFTÇİOĞLU**  
**SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,**

Bu dünya hepimizin ve biz bu dünyayı temiz tutmalıyız. Lütfen arkadaşlar yiyecekleri israf etmeyin binlerce çocuk aç, yiyecek bulamıyorlar.

Dünyayı tertemiz tutunuz, denizlere çöp atmayınız çünkü balıkların ölümlerine sebep olmayın ve ağaçları unutmayın. Teneffüslerde ağaçların üstüne çıkmayın ağaçlara tekme atmayın, ağaçların da canı var. Şunu ben size söyleyeyim; çocuklar bizim canımız olduğu gibi bitkilerin, ağaçların hayvanların da canı var. Hayvanlara taş atmayın, onlara sevgi gösterin. Dünyada bir tek biz yaşamıyoruz. Tüm canlıları, dünyamızı korumalıyız, unutmayın, hoşçakalın...



**Melek YAMAN**  
**KÜÇÜK BALIK**

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde Mina adında bir balık varmış. Bir gün Mina'nın en yakın arkadaşı olan Nina'nın karnı acıkmış. Hemen Deniz Lokantası'na gitmişler. Yemeklerden yemiş, karınlarını doyurmuşlar. Mina, Nina'ya parka gitmek istediğini söylemiş. Beraber parka gitmişler. Parkta kaydırak, salıncak, tahterevallı gibi oyuncaklar varmış. Parkta oynadıktan sonra tekrar acıktıklarını hissetmişler. Şimdi de canları tatlı istemiş. Parktan ayrılıp Deniz Tatlıcısı'na gitmişler. Satıcıya çikolata ve baklava almak istediklerini söylemişler. Ama ikisini almaya paraları yetmemiş. Nina tatlıcıda beklerken Mina da eve gidip eksik kalan parayı tamamlamak için annesinden para istemiş. Annesi Mina'ya parayı vermiş. Mina tatlıcıya dönüp tatlıların parasını ödemiş. Sonra da tatlıları afiyetle yemişler. Çok mutlu ve eğlenceli bir gün geçirmişler.

**Devran Neşet DEMİRTAŞ**  
**ANNE KUCAĞI**

Anne kucağı adı  
Eşi benzeri yoktur  
Bir anne sarılınca  
Dünyalar senin olur  
Annesiz çocuk olmaz  
Senin annen senin özündür  
Bir anne sarılınca  
Hiçbir şey istemezsin  
Bunu herkesler bilir  
Eğer annen yoksa  
Annesizliği düşün anla

**Sümeyra ÖZATEŞ**  
**İKİ AYRI MUTLULUK**

Sıcak bir ilkbahar sabahı neşe ile kalktı Meltem. Bugün cumartesiydi. Kalktı ve annesinin yanına gitti. Annesi mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Annesine;  
-“Anneciğim günaydın” dedi.  
-“Günaydın kızım” dedi annesi  
-Anne Babam nerede?” diye sordu Meltem.  
-Baban arabayı hazırlıyor gelir birazdan dedi annesi.  
Meltem bu cevaba şaşırıldı.  
-“Peki, niye hazırlıyor” diye sordu.  
-“Kızım Bugün Nevşehir'e gideceğiz. Baban bizi gezdirecek” dedi.

Meltem çok sevindi ve odasına gitti. Çantasını hazırladı. Kahvaltıya gitti. Babası da gelmişti. Sevinçle babasının yanağını öpüp;  
-“Nevşehir'de nereleri gezeceğiz babacığım” dedi.  
Mustafa Bey;  
-“Peri bacalarına” dedi.

Sonra neşe ile kahvaltı yapıp herkes hazırlanmaya gitti ve kısa sürede herkes hazırlanıp salona gelmişti. Daha sonra ailesi ile birlikte yola çıkan Meltem çok heyecanlıydı. 3 saat içinde Nevşehir'e ulaştılar. Herkes nereye gidecekleri konusunda Peri bacalarına gitmeye karar verdiler. Peri bacalarına vardıklarında yılmaz ailesi şaşakaldılar. Çünkü Meltem'in teyzesi Semra hanımlar Aydın'da oturuyorlardı ve 2 yıldır da görüşemiyorlardı. Ama onlarda peribacalarındaydı. Doya doya hasret giderdiler. Meltem'de kuzeni Elif'i çok özlemişti. İki aile birlikte peribacalarını gezdiler. Çok yorulmuşlardı ve aynı zamanda çok acıkmışlardı. Hep beraber Nevşehir'in meşhur lokantasına gidip karınlarını doyurdular. Ardından dondurma yediler. Daha sonra iki aile de üç saatlik yolun ardından evlerine vardılar. Meltem eve gidince yaşanan bu güzel günü günlüğüne eklemeyi unutmadı.

**İMTİYAZ SAHİBİ**

Abdulkadir PEHLİVAN  
**GENEL YAYIN YÖNETMENİ**  
Havva İlknur ACAR

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ**

Merve SEYMEN  
**GÖRSEL DANIŞMAN**  
Veysel KILINÇARSLAN

**YAYIN KURULU**

Serpil ESEROĞLU  
Nermin YILMAZ  
Azize TEKİN  
Ömer TOKLUOĞLU

**OKUL ADRES TELEFON**

**YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU**  
Yıldırım Beyazıt Mah. Fatih Sok. NO:2  
ÇUBUK/ANKARA 03128371058

Burcu Nergis GÜNEŞ ÖZDEMİR