



# A T Ö L Y E

KÜLTÜR - SANAT - EDEBİYAT

**Enes KAYMAKCI**



**Ali ÇAĞDAŞ**

## BİR HAYAL

Odada süzülen küçük bir ışık parçası  
Ve yüzünün aydınlandığı o soğuk gece  
Bir yanda geceyi süsleyen o güzel ses  
Ve bir yanda içini kaplayan o ıssız ürperti  
Yeri zamanı önemsizdi o güzel ses için  
Çünkü o ses her şeyin anlamıydı bilemezsin.  
Gözün kapandığında canlanan kalem kaşlar  
Ve o güzel gözler süsler insanın hayallerini  
Bazen çok uzunmuş gibi gelir düşler, rüyalar  
Fakat öğrenirsin anca yaşanmışlığın  
Yedi saniye olduğunu  
Farkındadır ama o yedi saniyelik rüyada  
Ona sarıldığı anı unutmayacağına  
Bir umutla kafanı koyduğun yastığından  
Onun mutluluğuyla kalkmaktı belki hedefi  
Gerçek olmayacaksa bile hayallerinin  
En güzeli koşmaktır peşinden hayallerinin

**Fatih TOSUN**

## ÇOCUKLUK HAYALLERİM

Ben çocukken bir çok hayalim vardı.Bu hayallerimde birisi yani ilk hayalim astronot olmaktı.Benim bu hayalim çocukken gökyüzüne bakıp huzur bulduğumdan ve geceleri çıkan ay ve yıldızların o güzel görünüşlerinden dolayıydı.Ama biraz büyüdükçe ve çocukluğun verdiği geçici hevesten dolayı bu hayalimden vazgeçtim.

Ondan sonra asker olmayı astsubay olmayı hayal ediyordum çünkü televizyondaki askerleri gördükçe onlara çok özneniyor ve askerlerin silahlarını çok beğeniyordum. O yüzden astsubay olmayı istiyordum.Ama her çocukta olduğu gibi gelip geçici hevesten dolayı bu hayalimde geride bıraktım.

En son olarakta daha halen devam eden hayalim futbolcu olmaktı.Küçüklüğümde bu yana futbola çok merakım vardır.Futbol oynamaktan çok zevk alırım ve her hafta en az 4 kere futbol oynarım ama bu hayalimden de vazgeçer miyim bilmiyorum.

Bakalım ilerleyen yıllarda hangi hayaller beni bekliyor ve ben nerede karar kılacağım bunu bende çok merak ediyorum...

**Hakan BAL**

## İYİ BAYRAMLAR

Uyandım...Saat 8:00... Ne çok iş var yapılacak ve ne kadar az zaman... Camın buğusunu temizledim ve dışarıya seyre daldım... Ne çok insan vardı... Güzel giyinimli mutlu aileler... Bugün bayramdı, çok güzel bir bayram; ailemle bayramlaştık bu bayramın çok güzel geçmesini istiyordum bayram yapmak eğlenmek mutlu olmak istiyordum. Bu bayramı kız arkadaşım ile ailelerimizi görmeye, bayramlaşmaya harcayacaktık. Güzel bir bayram ve güzel bir gün geçirdiğimiz için bayramları çok severim. Bayram günü bütün akrabalarla buluşur, sohbet eder ve bayramlaşırız. Bu bayramı da yine sevdiklerimizle geçirdik. Bu yüzden çok şanslıyız nice güzel bayramlar geçirmek dileğiyle...İyi bayramlar...

**Fethi ASİ**

## İNSANIN ÖZÜ NE İSE GÖZÜ DE ONU GÖRÜR

İnsan hayatı nasıl görmek isterse öyle görür. Mesela mutlu insan acıları hafife almaya çalışır başına kötü şeyler gelse de "Bunda da vardır bir hikmet" der. Sınırlı insan ise en ufak bir şeyde bağırır çağırır veya insanın gözü doymazsa dünyayı yesem doymam der. O zaman önce gözümüzü doyurmalıyız alçak gönüllü olmalıyız. Yoksa her şeyi istersek aç kalırız tabi hedeflerimizde çok yüksek olmamalı. İnsan neyi görmek isterse onu görür kan, vahşet görmek isterse onu görür. Barış, mutluluk görmek isterse de onu görür. Neyi görürse onu yaşar. Ulaşmak isterse tüm dünyanın güzelliklerini görür hepsine ulaşır...

**Ali SARIKAYA**  
**KORKUM**

Bir Pazar günü babamla köye gelmeye karar verdik. O zamanlar küçüktüm ve köye gitmeyi çok severdim. Köye doğru yola çıktık ve yollar bitmiyordu. Bende çok sabırsızlanıyordum. Sonunda köye gelmiştik. Dedem ve babaannemi gördüm. Çok sevindiler. Ben de çok sevindim, ellerini öptüm ve onlarda beni öptüler. Eve çıktık. Babaannem binbir türlü yemek yapmıştı. Yemeğimizi yedikten sonra babam ve dedemin işi çıktı. Dedem bana bugünde inekleri yaylaya sen götürecekesin dedi. Bu fikir benimde çok hoşuma gitti. Babaannem inekleri çıkardı. Yaylanın yolunu tutmaya başladım. İneklerimizi dereye indirdim sularını içtiler ve yaylaya saldı. Bende bir ağacın altına oturmaya gittim. Oturacağım sırada atların arasında bir hisirtti duydum. Bir yılanmış! Çok korkmuştum. Sonra koşarak köye doğru gittim. Aklıma inekler geldi. Onlar orada kalmıştı. Korkudan dönemedim. Babaannem inekler nerede niye erken geldin diye sordu bende yılan gördüğümü söyledim ve çok korktuğumu söyledim. Babaannemle birlikte gidip inekleri getirdik. Bu olaydan sonra da köye gitmeyi hiç istemedim ve yılan yüzünden o çok sevdiğim köyümden oldum.

**Eren AKDEMİR**

**GÖKYÜZÜNE BAKIYORDUM**

Öyle gökyüzüne bakıyordum  
Aradığımı bulamasam da  
Milyonlarca yıldızın arasında  
Birisinin senin olduğunu hissediyorum  
Yıldızların arası,hemde tam ortası  
Gidebileceğin sandığım en uzak yandı  
Belki de değildi.  
Hiç aklıma gelirmiydin yerlerde aramak  
Bir gün seni göremeyeceğim yerlerde arıyorum  
Gökyüzüne bakamıyorum  
Seni oralarda bulmamaktan korkuyorum  
Gözümü her açıp kapattığımda  
Ağaçlar,kelebekler,yıldızlar karşımda  
Hepside seni hatırlatıyor bana  
Birisi gülüşünü,birisi gözünü,birisi yüzünü...

**Beren EKİN**  
**SEVGİ BEKLEMEK DEĞİL ÇABALAMAK  
GEREKTİRİR**

Çok değil,sadece güzel sevmek lazım diye düşündük.Yalnızca sevmek yetmez,kalbe hissettirmek lazım diye düşündük.Sevgi göstermek için sadece kelimelerin ardına sığınmak acizliktir ve asla yetmez diye düşündük.Düşündük,düşündük ve düşünüyoruz...

Fakat güzel sevmenin yanında güzel sevilmeninde değerini bilmemiz gerektiğini düşünemedik,bilemedik.Herkesin ağzından çıkan 'Seviyorum' cümlesine tüm kalbiyle inanana lafım yok fakat zor bulunan sevgiyi elinde oyuncak edenler var malesef.

Ama sevilmenin de hakkını vermeli insan.Bunuda bilmek düşünmek gerekir.Bu yazıyı kaleme aldırın insanlara da bir miktar kırgınım aslında.Bakın bi insan oğluna,sevilmenin değer görmenin şımarıklığına kapılmış yahut kendini üstün görmeye çalışan insanlar hissettiği sevginin kıymetini bilemiyor.Bu hayatta kalpten başka kimsenin kimseden üstünlüğü de yok kim prens veya kim prenses belirsiz ;fakat hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.Fakat insanlar o sevgiye hiç mi hiç değer vermiyor.

Sevmenin ve sevilmenin hakkını vermek için herhangi bir tecrübeye gerek yok.Sevgiye bağlı kalmak ve sevildiğini hissettirmek kafidir.

Rabbim kendi sevgisine ve hissettirdiği sevgiye,  
Sahip çıkacak insanlarla karşılaştırması ümidiyle ...

**Tunahan ŞANAL**

**İKİ KARDEŞ VE ANNESİ**

Bir zamanlar köyün birinde bir çiftçi ve iki oğlu varmış.Bunlar hep tarla ekip biçerlermiş ve kocaman mandıraları varmış.Babaları artık çok yaşlanmış.Artık babasının hiç tarla ekip biçecek gücü kalmamış ve bundan iki,üç, ay sonra babaları vefat etmiş.Oğullarıda artık miras paylaşma zamanı geldi demişler. Babalarının yazdığı bir vasiyetnameyi bulmuşlar.Oğullarım size vasiyetim annenize ve size dağıtacak olacağım miraslara iyi sahip çıkın.Daha sonra babası mirası eşit şekilde paylaşmış.Büyük kardeşi evlenmiş ve köyde çok güzel bir düğün yapmışlar.Sonra büyük kardeşi babalarının dağıttığı bütün miraslarını ve mal varlığını satmış.Küçük kardeşi ve annesi dur oğlum yapma,etme deselerde onun gözü artık çok yükseklerdeymiş ve bu köyden gitmek istiyormuş.Evler ,arabalar almış.Diğer kardeşi annesiyle köyde çiftçilik yaparak geçimlerini devam ettiriyorlarmış.Aradan aylar,yıllar geçmiş.Daha sonra büyük kardeşinin artık karısına ve çocuklarına yetiştirecek parası kalmamış ve bütün mal varlığını satmış.Üzgün üzgün köye gelmiş. Bunu gören annesi ve kardeşi çok üzülmüşler. Annesi hemen koşmuş yanlarına oğlum ne oldu sana demiş. Oturup bir çay içmişler ve sonra konuşup anlaşmışlar. Büyük kardeş yaptığı hatayı anlamış kardeşiyle birlikte köyde yaşamaya karar vermiş. Bundan sonra da mutlu mesut yaşamışlar.

**Recep SARIARSLAN**  
**SEVGİLİ...**

Birden onu ne çok sevdiğimi kalbimde hissettim. Hemen telefona sarıldım.

-Benimle bir yemeğe ne dersin? diye sordum.

Beklemediği açıktı ,şaşırdı ama itirazsız kabul etti.

Beni sevdiğini çok sevdiğini biliyordum!-

-Yemek sonrası şu görememekten yakındığın Miniaturk'ü gezeriz,eğer bana ayıracağın bir iki saatin varsa..

Sesindeki coşkudan gürül gürül minnet fişkırıyordu. Evinden almaya gittiğimde,onu giyinip kuşanmış olarak hazır buldum. Beklemeyi sevmediğini bilirdi.İçeri girmedim. Ayakkabılarını giydi ve çıktık.

Eşinin şu anda senin nerede olduğundan haberi varmı? Diye imalı ve alaycı bir tebessümle sordu. Ani bir kararla yaptığım davetin ve şimdi birlikte olmamızın getirdiği mutluluğu saklayamıyordu. Her hareketinde çocuksu bir coşku ve heyecan vardı.Mönüye tutan elleri titriyordu.

-Eskiden sen benim yediğimi yerdin, bugün ben senin tercihine uyacağım dedi. Bende saygıyla bekleyen beyaz giyimli garsona onun en sevdiği yemeği söyledim. Keyifli bir sohbet eşliğinde yediğimiz yemeğin sonrasında çay içiyorduk. Acaba eşim bizi böyle görse ne düşünür diye düşündüm.

-Senin saatin geliyor dedi. Galiba Miniaturk'ü görmek bu seferde kismet olmayacak. Saate baktım gerçekten onca zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım bile haklısın, epey geç olmuş,dedim ve sonra kalktık. Ayrılık havası, saatlerdir gözlerinde ısl ısl parlayan mutluluğun izlemi yavaş yavaş hüzne terk ediyordu.

Giderek asılan suratını çiçekçiden alıp kucağıma tutuşturduğum bir buket gülde dağıtmadı. Evine bıraktım.

Kapıdan içeri girerken döndü.. sarıldı...beni öptü...

"Çok teşekkür ederim dedi". "Bir daha anneler gününü birlikte kutlamanın kismet olacağını sanmıyordum oğlum".

**İsmail SÖVÜTCÜ**  
**ÖĞRENCİ HAYATI VE SONRASI**

Eski zamanlarda bir öğrenci varmış. Öğrenci okulu hiç sevmezmiş. Hocalarla da arası iyi değilmiş sadece biri dışında. Bu öğrenci hiperaktif bir kişiymiş .Ailesinden uzak memlekette pansiyonda kalıyormuş. Ailesi onu okulda başarılı olsun diye pansiyona vermiş. Ama bu genç hiç istemeden buraya gelmiş, bir süreden sonra öyle düşünmüş ki ben niye çalışmıyorum? O günden bu güne genç derslerine sıkı çalışmış ve şimdide üniversite okuyormuş.Hiç sevmediği öğretmenin bile bir anda gözüne girmişArtık liseli yılları da bitmiş o kişi okulu birincilikle tamamlayıp Ankara Gazi Üniversite'sine girmiş Edebiyat Fakültesi'nde okuyormuş üniversite yıllarında bir bayanla tanışıp evlenmiş. Bu sürede o küçük çocuk tamamen değişip koskoca bir adama dönüşmüş artık 25 yaşına gelmiş edebiyat öğretmenliği yapıyormuş.O küçük çocuk şimdi küçük çocuklar yetiştiriyormuş. O kişi oğluna büyüene kadar öğütler vermiş. Milleti için dürüst bir evlat yetiştirmiş..Oğlunun sıkıntılarında yanında durmuş ve en önemlisi o kişinin geçtiği yollardan artık oğluda geçecekmiş.O adam iyice yaşlanmış yaşı 79 olmuş hastanelere düşmüş evladı kariyerini bırakıp babasına olan vefa borcunu ödemek için bir an olsun yanından ayrılmamış..Ve o adam oğlunun kollarında hayata gözlerini mutlu yummuş...



**Mehmet İNAN**  
**ANLATAMIYORUM**

Ağlasam sesimi duyar mısınız,  
Mısralarımda;  
Dokunabilir misiniz,  
Gözyaşlarıma, ellerinizle?  
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,  
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu  
Bu derde düşmeden önce.  
Bir yer var, biliyorum;  
Her şeyi söylemek mümkün;  
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;  
Anlatamıyorum.

*Orhan Veli Kanık*

Çok şey vardı anlatılacak  
O yüzden sustum  
Birini söylesem, diğeri yarım kalacak

İçim sızlamadan yaşamayı  
Banada öğretsene  
Kırılmış bir kalbin hesabı  
Bu dünyaya ağır gelir  
Sende kalbime ağır geldin  
Ya bu ağrıyı ömür boyu çekeceğim  
Ya da ağrısız sızısız bir ömür geçireceğim

Keşke hayatımın romanını yazarken  
Beni kalem diye kullanmasaydın  
Sen hayatımın romanını yazarken  
Hem sözcükleri hem mısraları ağılattın  
Ben seni hiç anlamadım  
Anlatamıyorum da..

## Muhammed Emin ÖZTÜRK KAPADOKYA RÜYASI

İlkbaharı yaza bağlayan bir dönemde gitmiştim Kapadokya'ya. Sıcakın yerini yağmurun serinliği, rüzgarın tatlı dokunuşu almıştır. Nevşehir'e ilk girdiğimiz anda en büyük heyecanım o büyük uçan balonlara binmekti fakat istediğimiz gibi olmadı. Uçan balona binmek için sabahın ilk ışıklarını yakalamamız gerekti. Biz öğlen vakti vardığımız için ilk durağımız bir restoranda yemek yemek oldu. Şimdi başlamıştı Nevşehir turumuz. İlk durağımız Hristiyanların bulunduğu ilginç kiliseler oldu. Hristiyanlar buraları sığınak ve tapınak olarak kullanıyorlarmış. Sadece yanlarından geçtiğimiz kilise turumuz çok uzun sürmemişti. Daha sonraki durağımız Göreme olmuştu. O büyüleyici manzara beni çok etkilemişti. Bütün Nevşehir'e bakıyordum.

Etrafta ağaçlara bağlanan nazar boncukları vardı. Tabii ki bu manzara karşısında bir kare fotoğraf almasan olmazdı. 15-20 dakika süren Göreme maceramızın ardından heyecanla beklediğim yeraltı şehrine gittik. Yerin tam yedi kat altına rehberimizin eşliğinde girmiştik. Çok boğucu ve bunaltıcı bir havası vardı. Ulaşmaya çalıştığımız bölümlerden geçerken geçtiğimiz yerlerin sıkışıklığına şaşırıyordum. Yirmi dakikalık bir sürenin ardından etkisinden çıkamadığım ve hayretle baktığım yeraltı şehirleri mucize gibilerdi. Artık gitme zamanı yaklaşırken son durağımız olan İhlara Vadisi'ne gitmiştik. Yağmur bastırırken şalalenin o güzel sesi huzur veriyordu. 14 km uzunluğu olan İhlara Vadisi, yağmur eşliğinde daha da güzel olmuştu. "Kapadokya Rüyası" demiştim bu güzelliklere; kısa ama büyüleyen bir rüya....

Enes KAYMAKCI



## Yusuf ÇALIK MAYMUN VE TAVŞAN

Bir gün bir ormanda bir maymun varmış. Bu maymun çok yalnız ve hiç arkadaşı yokmuş. Maymun ağaçtan ağaca daldan dala atlar dururmuş. Ormanın en güzel meyvelerinden tadarmış. Bir gün yerde yatan bir tavşan görmüş ve hemen aşağı inmiş ona yardım etmiş.

Tavşan:

-“Teşekkür ederim maymun kardeş”

Maymun:

-“Ne demek rica ederim”

Maymun ile Tavşan arkadaş olmuşlar. Ormanın meyvelerini ona tattırmış. Tavşan bu meyveleri çok beğenmiş. Ormanda, ağaçlarda maymun tavşanı gezdirmiş.

Tavşan:

-“Senin hiç arkadaşın olmadı mı ?”

Maymun:

“Hayır hiç olmadı benim hayatım hep ağaçlarda geçti.”

Tavşan:

“Benimde neredeyse hep yerin altında geçti. Benim ilk arkadaşım sen oldun.”

Maymun bu duruma çok sevinmiş. Hep onunla gezer onu ağaçlara çıkarır sanki kardeşiymiş gibi onu korurmuş. Bir gün onu ağaca çıkarttıktan sonra bunları bir aslan fark etmiş. Ağaca doğru koşup ağacı sallamış. Tam tavşan düşeceği zaman onu tutmuş onu kurtarmış. O arada kendi eli kayıp aslana kurban olmuş. Tavşan ağlamaya başlamış.

Tavşanda bunun üzerine aşağı atlamış ikiside aslana yem olmuş. Maymun ve tavşanın arkadaşlığı da böylece son bulmuş.

Mehmet İNAN

## ESKİ GÜNLERİ ÖZLÜYORUM

Zamanla beni unutursun

Ne zaman geçti ne de yokluğunda kalbimde açılan yara

En güzel duyguları onunla yaşamıştım

Her şeyimi ona feda etmiştim

Ama o anlamadı beni

Onun için herkesten vazgeçmeyi göz almışken

O hiç beni anlamadı ya da anlamazlıktan geldi

Sen gittin ya yüzüm hiç gülmedi

Yüzümün gülmesi için sana ihtiyacım vardı

Ama sen gelmemeyi tercih etmiştin

Sen gittiğinden beri ne yapacağımı bilmez oldum

Gecem gündüzüme gündüzüm geceme karışmış halde

Hayatım karışmış halde yaşıyorum

Eğer bir gün nasılsın diye soracak olursan

Buna yaşamak diyorsanız yaşıyorum işte

Karanlık bir dünyada gecem gündüzüm karışmış halde

Yaşıyorum işte...

Demek ki ben sen olmadan yaşıyorum

Ama yarım bir halde yaşıyorum.

Bir gözüm görmüyor, bir kulağım duymuyor

Bir elim tutmuyor

Sen olmayınca..

Olmuyor işte olmuyor sen olmayınca...

İMTİYAZ SAHİBİ

İdris KARAKUŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Fatma YILDIRIM

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Büşra YILDIRIM

GÖRSEL DANIŞMAN

Zehra Bürde ÖZÇELİK

YAYIN KURULU

Figen CENGİZ

Büşra YILDIRIM

Fatma YILDIRIM

OKUL ADRES TELEFON

FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK  
ANADOLU LİSESİ

Cumhuriyet Mahallesi Endüstri Sokak No14

ÇUBUK 0 312 837 65 50