

KATRE

Kültür – Sanat – Edebiyat

Ayşima AKSOY
SEVGİNİN RÜYASI

Sevgi küçük astronotun öyküsünü okur yatmadan önce. Hikayeyle birlikte dalar gökyüzünün sonsuz boşluğuna. Derken kapanır gözleri rüyasında, kendini Mars'ta bulur. Çorak Mars topraklarında, korkar tek başına olmaktan. Sonra bir Marslı çıkagelir karşısına. Sevgi şaşırır. Karşısındaki canlının seveceğine güvenerek Mars'ta hayat olmadığını sanıyordum der. Marslı oksijen ve su ile beslenen canlılar için hayat yok der ama senin gibi farklı bir yaşam kaynakları edinen yaşamı farklı yerlerde bulunan her canlı için uzayda her yerde hayat var der. O taş toprak, çorak sanılan Mars yüzeyinin dünyaya göre farklı bir yaşam çeşidi olduğunu etrafındaki diğer canlıları gösterir. Sevgi şaşırır birden. Az önce hayat yok dediği topraklar, kayalar birer canlıya dönüşüvermiştir simdi. Sevgi sorar, "peki oksijen ve suyun bulunmadığı bu yerde ben nasıl nefes alıyorum "Marslı bazı canlılar vardır uzayda azotla beslenir kimi canlılar. Farklı gazlarda onlar için yaşam kaynağı farketmiş bir canlının ve senin yaşam kaynağını farketmiş bir canlısın ve senin yaşam kaynağın uzayda her yerde hayat bulur. Sevgili Sevgi kızım uyuyakalmışsın geç yatağına" der annesi. Sevgi açar gözlerini, kalkar yatağına geçer.

Yiğit Efe USTA
SEVGİLİ OKUYUCULARIM,

Ben sizlere yıllar öncesinden yazıyorum. Sizleri uyarmam gereken bazı konular ve sizlere tavsiyelerim var. Gördüğüm kadarıyla gelişen teknoloji işlerimizi kolaylaştırıyor. Ama insanların karşılıklı ilişkileri de azalıyor.

Bahçemizden yediğim elmanın tadı bile gün geçtikçe değişiyor. Dedem bana geçmişteki meyve ve sebzelerin tatlarının, kokularının çok daha güzel olduğunu söylüyor. Ablam doğanın bizi sevip çok şey verdiğini ama ona kötü davranırsak üzüleceğini söylemişti. Ben doğanın üzülüğünü hissedebiliyorum. Çünkü artık özgürce gezip lezzetli yumurtalar veren tavuklar azaldı. İnsanların dikkatsizliği yüzünden ormanlar yanıyor. Daha birçok üzücü şeyler...

Sevgili okuyucuların, gelecekteki endişelerim için lütfen yazdıklarımı dikkate alın. Doğayı, havamızı, suyumuzu koruyun. Birbirinizi sevin. Lütfen daha fazla ağaç ağlamasın, hayvanlar tutsak edilmesin.



Fatih Umut ÖZCELİK
İLKBAHAR

**İlkbahar gelince,
Her taraf yeşillenir,
Ötüşüyor bütün kuşlar,
İlkbahar gelince.**

**Derede balıklar,
Nede güzel yürüyorlar.
Uçuyor rengarenk kelebekler ,
İlkbahar gelince.**

**Çiçek açan ağaçlar,
Bahçede oynayan çocuklar.
Mera da meleyen kuzular,
İlkbahar gelince.**

**Seslenir sokaklar,
Neşelenir insanlar .
Isınır havalar,
İlkbahar gelince.**

Muhammed Enes KAYAN



Fatma Nur KARADURAN
ÇİÇEK

Ben bir çiçeğim.
Beni görseler,
Saksıya dikip toprak verseler.
Kana kana su dökseler.

Her gün severek baksalar,
Hep yeşil dururum.
Beni sevdiklerimi bilirim.
Çünkü ben çiçeğim.

Ben çiçeğim,
Ben çiçeğim Toprakta büyümeyi çok severim.
Hayallerde yaşamayı,
Toprakta alırım.

Zeynep AYDOĞAN
BİR ADAM

Bir adam yatıyor kaldırımda,
Yanına gittim arkadaşlarımla.
Tuttuk kaldırdık elinden ,
Birden bağırdı hışımla.

Neyin var dayı dedik.
Sana yardım etmek istedim .
Belli ki çok sarhoştun ,
Yüzüme baktı dik dik.

Aldık götürdük hastaneye
Yatırdık onu sedyeye
Doktor geldi inceledi
Vücudu dönmüş çürüğe

Birden ağlamaya başladı.
Gözlerinden yaşlar aktı
Anladı hayatın kıymetini,
İçkiyi sigarayı birden bıraktı.

Hamza Efe AYDIN

MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

O canıyla,merhametiyle,
O pırlanta gözleriyle,
Gönlündeki vatan sevgisiyle,
Mehmetçik şehit oldu.

Düşmana fırsat vermedi,
Anıyla,şanıyla,
O pırlanta kalbiyle,
Mehmetçik şehit oldu.

Sinemis DEMİR

İKİZ ABLASI OLMAK

Bir gün babam telaşla beni uyandırdı. Bir şey anlamamıştım. Babama ne olduğunu sorunca, kardeşimin olacağını söyledi. Telaşlandım. Anneme bir şey olmasını istemiyordum. Arabaya bindik. Babam son sürat ilerliyordu. Hastaneye vardık. Annem içeriye girince beni karmaşık duygular sardı. Ya kardeşim olunca benim önemim kalmazsa diye düşünüyordum. Hastanede beklemekten sıkılınca arabada uyuyakaldım. Sonra babam beni eve getirdi. Annem hastanede yatıyordu. Birkaç gün sonra babam elinde hediyelerle birlikte annemi ziyarete gittik. Annem bizi görünce çok mutlu oldu, hediyelerini verdik. Babam elinde bebeklerle eve geldi. Adları Mert ve Yiğit'ti. İlk önce alışamadım. Ama sonra ikiz ablası olmanın ne kadar güzel ve ayrıcalıklı olduğunu öğrendim

Müzeyyen KAYGISIZ

MUTLU YARINLAR İSTİYORUM

Zamana yolculuk yapan mektupta okuyucularına mesajım var. Öncelikle güzel bir ülkede yaşıyor olmamızın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yüzden isteğim huzur, barış, sağlık, güven ve mutlu yarınlardır. Ben ailemle oturup televizyonda haberleri izlediğimde çocuk hırsızları, ağlayan anneleri, kadına şiddeti, kazaları ve ölümler görmek istemiyorum. Gelecek günlerimizde güzel bir ülke nasıl olur, insanlar kardeşçe nasıl yaşar, büyüklerimizden bunları görmek istiyorum. Savaşların olmadığı, barışın ve huzurun olduğu yarınlar istiyorum. Benim arkadaşlarım, yaşlılarım babasız kalmasın, analar ağlamasın, şehitler olmasın istiyorum. Mutlu, aydınlık bir gelecek istiyorum.

Furkan TAMER



Yağmur Nisa OKUMUŞ HAYVAN SEVGİSİ

Bir gün babam bizi hayvanat bahçesine götürmüştü. Hayvanat bahçesinde çok kişi vardı. Orada bir çocuk hayvanlara taş, toprak ve kum atıyordu. Annesi ve babası onu uyarıyordu. Annem, babam ve kardeşim de o çocuğun yaptığı hareketleri görmüştü. Yaptığı çok yanlıştı. Hem hayvanlara zarar veriyor, hem de hayvanların kafesini kirletiyordu. Hayvan sevgisini hiç bilmiyorlardı. Kardeşim ve ben onların hayvanlara zarar verdiğini görüp onları uarmıştık. Artık onlar da hayvanlara zarar vermiyor, hayvan sevgisinin önemini biliyordu. Sakın şunu unutmayalım, hayvanları sevmeyen, insanları sevemez.



Furkan TAMER

Elif Nur KOÇAKOĞLU SEVGİLİ GELECEĞİM

Hayat su gibi akıp giderken büyüyeceğim geldi aklıma. Okula başlayalı bile 3 yıl olmuş ve şu an büyüyünce ne meslek yapacağımı düşünüyorum.

Büyüyünce okulumu iyi derecede bitirip güzel bir üniversite kazanacağım ve çocuk doktoru olmak istiyorum. Eğer doktor olursam çocukları en iyi şekilde muayene edeceğim. İğne vurmuyacağım. Çocuklara tatlı ilaç vermek istiyorum. Çocukları çok seviyorum.

İlerde bu mektubu doktor olarak okursam çok mutlu olurum. Hayalleri küçükken belirlemek çok güzel. İnşallah güzel bir doktor olurum.

Yusuf Talha ONAY

BABAANNEM İLE RÖPORTAJ

Ben: Babaanneciğim ilk kullandığımız telefon ile ilgili neler söyleyebilirsin?

Babaannem: Bizim zamanımızdaki telefonlar çevirmeli idi ve ilk önce muhtar aranır ve muhtardan aranacak kişinin hattına bağlanması istenirdi.

Ben: Peki her zaman arayacağın kişiye ulaşabilir miydin?

Babaannem: Belli olmazdı eğer muhtar telefonun başındaysa ulaşabilirdik.

Ben: Peki babaanneciğim cep telefonunun uzun süre kullanımının zararları hakkında neler biliyorsun?

Babaannem: Beyni yorar, gözleri yorar. Aile ile ilişkimizi keser zamanımızı boşa harcamamıza sebep olur. Bilhassa trafikte kullanımı kazalara sebep olur.

Ben: Çok teşekkür ederim babaanneciğim.

Müzeyyen KAYGISIZ İLKBAHAR

Otlar çıkmaya başlar.
Ağaçlar çiçek açmaya başlar.
Her taraf güzel kokar.
Belli geldi ilk bahar.

Her taraf yemyeşildir,
Dağ bayır yeşerir.
Bize mutluluk verir.
Geldi işte ilk bahar,

Her taraf güzel kokar.
Çiçekler ve ağaçlar.
Yazdan müjdedir bize,
Geldi işte ilkbahar.

Sudenur YURTOĞLU BENİM GÜZEL KÖYÜM

Sevinçle giderim köyüme
Çimenler beni bekler.
Oynar dururum üzerinde
Benim güzel köyüm.

Elmaları dallarında,
Üzümler var bağlarında,
Çeşmesinden akan suyuyla,
Serinletir beni .

Zaman su gibi geçer,
Bir de bakarım akşam olmuş.
Minik civcivler yuvasına girmiş,
Benim güzel köyüm.

Yusuf TALHA ORMANLAR YOK OLUYOR

Bir zamanlar vardı,
Ağaçlar, çayırılar,
Yerlerine yapıldı,
Fabrikalar, binalar.

Hava oldu,
Katran karanlık,
Kuşlar göç etmeye başladı,
Bize küsüp gitti.

O fabrikadan çıkan dumanlar,
İnsanları zehirledi.
Göç etmeye hazırlananlar,
Hemen burayı terk etti.



Zeynep Şeyma EKİZ TASARRUF

“Damlaya damlaya göl olur.” atasözünü açıklayarak söze başlayacağım. Arkadaşlar tasarruflu olalım. Işıkları açık bırakmayalım. Paralarımızı biriktirelim.

Tasarruf, günlük yaşantımızda çok büyük bir yer tutar ve en önemli unsurlarımızdandır. Örneğin, benim bir kumbaram var. Her gün içine beş kuruş bile olsa atarım. Bir yıl sonra açtığımda kumbaramdaki paramı birikmiş olarak bulurum ve o parayla isteklerimi alırım.

Etrafımıza baktığımızda kullandığımız elektrikten sürdüğümüz arabaya, seyrettiğimiz televizyondan yediğimiz yemeğe kadar hep enerji kullanımını görürüz. Bu önemli ihtiyaçların bilinçsiz kullanılması ise hem kendimiz hem de gelecek nesiller için birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirir.

Küçük ve önemsiz şeyler biriktirerek büyük şeyler meydana getirir. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir askeri, bir asker bir orduyu, bir ordu da bir devleti kurtarır. Küçük küçük şeyler bize bazen büyük şeyler kazandırır.

Feyza Nur ASMA SABIR VE SPOR

Bir gün evdeyken televizyonda gördüğüm bazı hareketleri denedim. Bir iki yıl evde çalıştım. Zamanla güzel hareketler yapmaya başladım. Annemler de beni tekvandoya yazdırdılar. İlk başladığım zaman okuldaki notlarım düştü. Daha sonra öğretmenime söz verdim ve elimden geldiği kadar ikisini aynı derecede tutmaya çalıştım. Bir çok kişi ikisini de beceremezsin dediler ama ben asla pes etmedim. Yavaş yavaş ilerledim. Hocamın beklentilerine hep ulaştım. Şimdi Türkiye 3. İle dövüştüm ve kazandım. Uluslararası Türkiye Müsabakası'na hazırlanıyorum. Yani sabır ve çalışmak her şeye yarıyor.

Şeyma YİĞİTTEKİN İSTEDİKLERİM

Ben de bir çocuğum diğerleri gibi,
Şefkatle övülmek, sevilmek isterim.
Annesinin yanında bir çocuk görsem,
Kederle dolar, yaşlı gözlerim.
Ben de bir çocuğum diğerleri gibi,
Neşeye dolup gülmek isterim.
Bir sevgi denizinde,
Açılmak sonsuza doğru,
Ninnilerle, türkülerle büyümek,
Bayramların bayram olduğunu bilmek,
Her çocuk gibi benim de hakkım.
Sıcak bir yuvada düşlerim,
Ne olur beni de görün,
Beni de sevin büyüklerim...

Fatma VURUCU HATASINI ANLAYAN ADAM

Çok soğuk geçen bir kış mevsimiydi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan adam iki çocuğu ve hanımıyla köyde yaşıyorlardı. Her sene olduğu gibi kışın yakacağı odunu, yazdan ormana gidip ağaçları balta ile keserek sağlamıştı. Adamın iki çocuğundan biri okula gidiyordu. Çocuğunun ödev konusu doğaya zarar veren insanlardı. Çocuk kardeşine ağaçlara verilen zararları anlatan konuyu okurken babası da dinliyordu. Birden durakladı ve babasına döndü:

-Burada anlatılan kişi sensin. Çocuk birden ağlamaya başladı. Babası bu duruma çok şaşırılmıştı.

-Baba sen benim, kardeşimin ve diğer çocukların kitap ve defterlerini keserek geleceğimizi mahvediyorsun. Bizim temiz havayı solumamıza engel oluyorsun ve doğaya zarar veriyorsun. Çocuğun konuşması karşısında ailesinin yüzüne bakamayan adam çok pişman olduğunu söyledi. Yaptığı kötü davranışın doğaya zarar verebileceğini düşünememişti. Hatasını görmesini sağlayan çocuğuna teşekkür etti. Doğaya asla bir daha zarar vermeyeceğini söyledi ve bir de söz verdi.

-Bundan sonra her ilkbahar mevsiminde ağaç dikelim dedi. Çocuğunun gözleri sevinçten parladı.

Halil İbrahim YÜCEL KÖY HAYATI

Çubuk'tan köyüme gidiyorum. Kuşların sesi cik cik diye ötüyor, inekler mö mö diye sesi, bir de Karabaş var. Anneannemin güzel ekmekleri, köydeki bahçede yetişen çilek, fasulye, domates... Ne güzel yer. Buraya gelince her şeyi unutuyorum. Böyle doğal güzellikteki yer anlatılmaz yani tam o kadar güzel.

İMTİYAZ SAHİBİ

Ali BODUR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Filiz KORUCU GÜLENAY

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Oğuz AYDOĞAN

GÖRSEL DANIŞMAN

Yeliz Erim ALTAN

YAYIN KURULU

Fatma GÜNDOĞDU

Mustafa KURNAZ

OKUL ADRES TELEFON

ÇUBUK CUMHURİYET İLKOKULU

Yıldırım Beyazıt Mah. İbn-i Sina Cad. No:128

Çubuk/ANKARA 0 312 838 10 44