



DOLUNAY

Kültür – Sanat - Edebiyat

Yıl: 2018-2019
Dönem: 1
Sayı: 9

Efe AVCI
GÖKYÜZÜ

Gökyüzüyüm ben, içinde her rengin olduğu bir detay...Bazen kızarıyorum olumsuzluklara, bazen güneş açarım mutluluklara, bazen de ağlarım haksızlıklara. Umut olurum yarınlar masumca. Saklarım sol yanıma umut olmak için. Ağlamanın ,kızmanın ve gülmenin en çok bana yakıştığını söylerler.

Resimlerim çizilir, şiirlerim yazılır...En önemlisi en güzel şeyleri daima bana benzetirler. Siz de benim gibi olun: masum, temiz, rengarenk...Her zaman güneş açsın yüzünüz, sevgiyle bakın hayata. Bir çiçeğe ışık olun ,su olun mesela. Bir kuşun kanadına güç versin nefesiniz. Bir fidanı yeşertsin umudunuz.

Sağlıkla, mutlulukla, gökyüzüyle kalın...



SümeYYe YAŞAR

Aleyna KALEM
GÖKKUŞAĞI

Bir gün bütün renkler gökyüzünde bir araya gelmiş. Birbirleriyle tanışmışlar. Birlikte çok eğlenmişler, oyunlar oynamışlar.

Günlerden bir gün MAVİ renk yeni bir oyun bulmak istemiş. Arkadaşlarına giderek:

-Bütün renkler bir araya gelip ne yapabiliriz? diye sormuş.

KIRMIZI hemen atılmış:

-Harika bir fikir!

Bütün renkler birbirine karışınca ortaya karmakarışık bir renk çıkmış. Gökyüzü bulanmış birden. Yeryüzündeki çocuklar mutsuz mutsuz bakıyorlarmış. SARI renk:

-Hiç kimse mutlu olmadı baksanıza ayrılalım, demiş.

Ne yapmaları gerektiğine bir türlü karar verememişler o an YEŞİL'in aklına bir fikir gelmiş. Heyecanla:

-Buldumm! Neden el ele tutuşmuyoruz?

Bu fikir hepsinin hoşuna gitmiş. TURUNCU , LACİVERT ve MOR da gelmiş. El ele tutuşmuşlar. Oluşan bu renk şöleni çocukların çok hoşuna gitmiş, hayran hayran bakmışlar. Çocukların sevincini gören renkler her yağmur sonrası bir araya gelmek için sözleşmişler. Sözlerini de tutmuşlar. Yeryüzündeki çocuklar onlara GÖKKUŞAĞI demiş.

Doğanın bize sunduğu harika sürprizler vardır. Biz çocuklar da her şeye bu güzelliklerle bakalım. Her birimiz bir KIRMIZI , MAVİ , YEŞİL... olalım. Neşeli ve rengarenk çocuklar olup dünyayı güzelleştirelim.

Zümra KOÇAK
UMUT

Umutsuzluk yağmuruna şemsiyeni aç,
Hayatını kur onların üstüne,
Umudunu kesme,
Her şey gerçekleşir vakti zamanı gelince.

Dünyada herkesin bir umudu olmalı,
Umutları bir amaç olmalı,
O amaç peşinde koşmalı,
Elde edene kadar bıkmamalı.

Tut umutlarının elinden,
Yürü onlarla beraber,
Geleceğe selam ver,
Çünkü onlar her şeye değer.

Umut düşüncedir,
Merak umuttur,
Umutlar hayal olmaz,
Tutsak değildir hiçbir umut.

Ege GÜNDÜR
LARA

Merhaba, ben Lara. Üç yaşında bir köpeğim. Ailem ile yaşıyorum. Onlarla çok eğleniyoruz, mutluyuz. Diğer insanlar da bizi seviyor, mama ve su veriyor.

Bazen bizlerden birini sahiplenen oluyor. Onlara alışmaya çalışıyoruz. Aralarında çok mutlu olanlar var. Ama bazı insanlar sonradan vazgeçip sahiplendikleri köpekleri sokağa atıyor. Bu durumda kalan bir köpek için hayat çok zor oluyor. Vahşi hayvanlar bize saldırabiliyor, korunmaya çalışıyoruz. Yemek bulmakta zorlanıyoruz. Bu durumu yaşayan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Benim ailem iyi ki öyle değil.

Ben çok hızlı koşarım. Bu nedenle "En Hızlı Köpek" yarışmasına katıldım. Birinci oldum. Bir yıllık mama kazandım. Bu bir yılda iyi beslenip KSS'ye gireceğim. Yani Köpek Seçme Sınavı. Bu sınava her yıl binlerce köpek başvuruyor. Kazananlar dünyanın çeşitli yerlerinde hizmet görevi alıyorlar. Ben de kazanıp polis amcalarla çalışmak istiyorum. İnsanlara faydalı olmak en büyük hayalim...



Yusuf İsra MÜLAYİM KIŞ MEVSİMİ

Artık sonbahar girmişti, Çiğ, sis, dolu derken,
Bekliyoruz kış mevsimini. Günden güne daha da üşürken,
Havalar çok soğudu, Dışarı çıkmaktan korkarken,
Bekliyoruz kış mevsimini. Bekliyoruz kış mevsimini.

Yağmurlar yağdıkça yağıyor, Yazlıklar girdi dolaba,
Rüzgarlar son hızla esiyor, Kışlıklar çıktı ortaya,
Havalar kendini belli ediyor, Montlar, botlar giyildi artık,
Bekliyoruz kış mevsimini. Bekliyoruz kış mevsimini.

Nadire SÖĞÜT ARKADAŞLIK

Ali bir gün bisikleti ile dolaşıyordu. Eskiden oturdukları evin oraya kadar gitmişti. Birden yağmur yağmaya başladı. Ne yapacağını bilemeyen Ali birden otobüs durağını fark etti ve hızlıca oraya sığındı.

Yeni evleri de epey uzaktaydı. Eski komşularının kızı Ebru tam bu sırada pencereden yağmura bakarken Ali'yi gördü. Hemen eline iki şemsiye alarak Ali'nin yanına gitti. Ali'yi evlerine davet etti. Ebru'nun annesi onlara sıcak çikolata ikram etti. Ali ve Ebru konuşturlarken bir yandan da sıcak çikolatalarını içtiler. Bu sırada yağmurda dinmişti. Güneşte açmıştı. Ebru da bisikletini aldı ve Ali ile birlikte dışarı çıktı. Bu sırada tepelerin üstünde oluşan gökkuşağı harika görünüyordu. Tabi keskin bir toprak kokusu vardı her yerde. Yağmurun ardından oluşan bu kokuya bayıldığını söyledi Ebru. Ali ile Ebru bisikletleriyle dolaşmaya başladılar. Ali yeni okulunu ve arkadaşlarını anlattı Ebru'ya. Ebru da bu sene sınıflarının durumundan ortak arkadaşlarından konuşmaya başlamıştı ki ikisinin de yakın arkadaşı olan Hüseyin ile karşılaştılar. Üç arkadaş görüştiklerine çok sevindiler. Arkadaşlık üzerine uzun sohbetler yaptılar. Zaman su gibi akmıştı sanki. Hiç farkına varmamışlardı Ali'nin yeni evinin oradaki paraka kadar gelmişlerdi. Bu güzel karşılaşmanın ardından bir dahaki görüşmeleri için yağmurun yağmasını beklememeye karar verdiler. Hep birlikte güldüler. Bir sonraki görüşme için zaman belirlediler. Ardından üçü de evlerinin yolunu tuttular. Evlerine dönerken üçü de iyi, anlayışlı, eğlenceli ve kibar birer arkadaş sahibi oldukları için çok mutluydular.

Ali bisikletini bırakıp su birikintilerinin içinde zıpladıktan sonra güzel bir gülümseme ile evine girdi. Bugün olanları annesine anlattıktan sonra annesi uyardıktan izinsiz eski oturdukları evin oraya kadar gittiği için özür diledi. Annesi Ali'ye özür dilediği için teşekkür etti. Ancak bu kadar uzak yerlere tek başına gitmemesi gerektiğini söyledi. Arkadaşları ile bir sonraki görüşmelerinde kendisinin de bileceği yakın bir yer olması konusunda onu uyardı.

Kadir Efe GÜNDÜR GÜZEL AHLAK

Kişi hak ve özgürlüğü herkese aynı,
Fark etmiyor sen ayrı ben ayrı.
İyi olmayanın sözü gazeldir,
Dürüst insanın hayatı güzeldir.

Gönülde iyi olanı alkışlarız,
Sevgisini ikiye katlarız,
Kollarımızı kocaman açarız,
İyi ahlaklı olana sarılırız.

Haklının veririz hakkını,
Gönüllere yaparız tahtını,
Canımıza katarız canını,
Güzel ahlak güzelleştirir hayatımızı.

Hüseyin ARUCAN BİR PİLOT OLABİLSEM

Benim adım Hüseyin. Okulumu bitirdiğimde pilot olmak istiyorum. Epeydir hayal kuruyorum bu meslekle ilgili. Göklerde süzülme istiyorum. Havadaki bulutları, kuşları görmek istiyorum. Bunları düşündükçe heyecanlanıyorum. Bazen bu hayallere dalmışken annem gülümsediğimi söylüyor. Ortada gülünecek bir durum yokken neden güldüğüm konusunda bana sorular soruyor. En sonunda dayanamayıp söyleyiverdim hayalimi anneme. Çok mutlu oldu. Havada olmak uçak uçurmak nasıl bir duygu hissetmek istiyorum dedim. Yani anne pilot olmak istiyorum, dedim. Annem bunun için çok çalışmam gerektiğini söyledi. Gittiğim tüm okulları başarı ile tamamlamalıyım. Gerekli eğitimi aldıktan sonra pilot olabileceğim. Bunun üzerine pilot olmakla ilgili araştırma yaptım. Gerçekten de oldukça zor görünüyor pilot olmak. Ancak zor diye hayallerimden vazgeçecek değilim. Tüm zorlukların üstesinden geleceğim. Çok çalışacağım. Ailemin de benimle gurur duymasını sağlayacağım. Günün birinde mutlaka hayallerimi gerçekleştireceğim. Yazıyı yazarken bile çok heyecanlandım. Neden gerçekleşmesin ki?

Ramazan Arda ŞENOCAK KİTAPLARIM

Benim canım kitaplarım,
Onlar benim arkadaşlarım,
Her birinde farklı macera,
Okudukça sanki yaşarım.

Yeni bilgiler öğreten,
Ruhuma iyi gelen,
Yaşamayı sevdiren,
Benim canım kitaplarım.

İçinde kendimi bulduğum,
Sayfalarında özgür olduğum,
Sabah akşam yanımda tuttuğum,
Benim canım kitaplarım.

Dilinden en iyi ben anlarım,
Güzel kitaplarla sabahlarım,
Olmasalar ben ne yaparım,
Benim canım kitaplarım.

Yiğit Enes RESİM ÜÇ DAĞ

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, çok çok eski zamanlarda yan yana büyükten küçüğe doğru dizilmiş üç dağ varmış.

Birinci dağ, küçük olmasına rağmen deniz kıyısında, içinde her türlü sayısız hayvanı barındıran, doğasıyla kendine has güzelliği olan bir dağmış.

İkinci dağ, biraz daha büyükmüş. Göz alabildiğince uzanan düzlükleri varmış. Çok güzel kaynak suları varmış. İnsanlar buraya yerleşip yaşamaya başlamışlar. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlarmış. Bereketli ekinleri, bol bol sebze ve meyveleri olurmuş. Zaman zaman da küçük dağa inip balık tutarlarmış. Ancak tüketmeyi de çok seven bir halk olmuşlar.

Üçüncü dağın ise çok kasvetli ve korkunç bir görünümü varmış. Çok büyükmüş. Sürekli yağmurlar yağar, gök gürler, şimşekler çakarmış. Boylu boyunca uzanan ağaçlar sanki gökyüzüyle birleşirmiş. Orman vahşi hayvanlarla doluymuş.

Gel zaman git zaman ortanca dağda işler iyi gitmemeye başlamış. Yağmur yağmaz, ekinler büyümez olmuş. Kaynak suları azalmaya başlamış. Kuraklık kendini iyiden iyiye belli etmiş. Zamanla köy halkının elinde ne varsa tükenmeye başlamış. Köylüler toplanıp bir karara varmışlar. Büyük dağa gidip oradan köylerine su getireceklermiş. Gruplara ayrılmışlar. Birinci grup köyün üst tarafından dağa doğru kanal açmaya başlamış. Diğer grup da ormana gidip oradan kanal açacaklar, bu iki kanalı birleştireceklermiş. Bu grup ormana ilk kez gidecekmiş ve neyle karşılaşacaklarını bilmiyormuş



Emine Nur ARSLAN

At ve eşeklerle iki günde ancak varabilmişler. Çok güzel akarsular ve meyve bahçeleri bulmuşlar. Köylülerden bir kısmı bunlardan toplayıp eşeklere yüklemiş ve çocukların karnını doyurmak için köyün yolunu tutmuş. Kalan köylüler suyun yönünü köye doğru çevirmek için başlamışlar kazmaya. Kazma kürek seslerini duyan vahşi hayvanlar dağdan inmeye başlamış. Ancak köylüler çok hızlı çalışıp onlardan önce işlerini bitirmişler. Doğruca köyün yolunu tutmuşlar. Onlar gitmeden su köye varmış bile.

O günden sonra kıtlık sona ermiş. Ancak köylülerin aklı başına gelmiş. Ekinlerinin kıymetini anlamışlar. İhtiyaçları kadarını tüketip tutumlu insanlar olmuşlar. Bir daha da hiç zorluk yaşamamışlar.

Elif Rana KİRAZ KİTAP

Kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü kitaplar bize çok farklı konuda bilgi, duygu, kelime, yaşantı, düşünce daha birçok şey kazandırıyor. Öyle heyecanlı ki kitap okumak. Çeşit çeşit kitaplar var. Tarih kitapları, masallar, macera kitapları daha nicesi. Okurken içinde kayboluruz kitapların. Kitap okumak insanın zihnini açıyor. Değişik duygular hissettiriyor. Meraklandırıyor, şaşırtıyor, gülümsetiyor hatta bazen üzebiliyor da. İşte bunları yaşamak kitap okumakla mümkün olabiliyor ancak. Kitaplar sessiz öğretmenler gibi bence. Sesi yok ama yazılar anlayana müthiş bir birikim katıyor.

Kitaplar görmediklerini görmeni, duymadıklarını duymanı ve farkına varmadığın duyguları tatmanı sağlıyor. En önemlisi tahmin edemeyeceğin kadar bilgilerle dolu kitaplar. Okuyan ama severek okuyan onunla bütünleşen herkes her şeyi öğrenebilir kitaplardan. Ayrıca kitap sıkı bir dost , arkadaş ve sırdaştır insana. Asla seni üzmez. Biz onu bırakmadıkça bizi bırakmaz. Kitaplar okumamızı da güzelleştirir. Yani okul hayatımıza da katkısı büyüktür. Bu uzun yolculukta bize en çok onlar yardım eder. Daha başarılı öğrenciler oluruz ve hayallerimize daha da yaklaşıyoruz. Kitaplarla olan bağımızı asla koparmamalıyız onlara küsmemeliyiz. Başkalarını bilmem ama benim en iyi arkadaşlarım kitaplar.

Mehmet Kaan YAŞAR BİRİ JUDO MU DEDİ

Biliyorsunuz, çok çeşitli spor dalı var. Ama bugün size en çok ilgimi çeken ve benim de devam ettiğim Judo sporunu anlatacağım.

Judo bir saldırı sporu değil , savunma sporudur. “Ju” nezaket, “Do” yol demektir, yani nezaket yolu...judo disiplin ve saygı sporudur. Maça başlarken selam verilerek başlanır. Bunun anlamı ; vücudumu kendi vücudun gibi kullan, bana zarar verme demektir. Yine bitişte selam verilerek sonlandırılır. Bu da ;bana zarar vermediğin için teşekkür ederim demektir. Ayrıca yenen kişi de rakibini tebrik ve teselli eder.

Judoyu hafife alanlar oluyor ama bilmedikleri bir şey var ; judo günlük hayatımızda da birçok işimize yarayacak esnek hareketleri içeriyor. Ayrıca azim ve dikkat gerektirdiği için hayatımızı düzene sokuyor. Bir kere bu spora başlayınca hep daha iyisi için mücadele etmeye başlıyorsunuz. Çabalarınız da hiçbir zaman boşa gitmiyor.

Spor çevik ve güçlü olmanızda önemli rol oynar. Aynı zamanda ruhsal ve zihinsel faydaları da anlatılmayacak kadar çok. Bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da mücadele ve yardımlaşmayı öğrenirsin. İşte bu yüzden judo, Unesco tarafından “çocukların gelişimi için en faydalı spor” seçilmiştir. Bir de Ahmet öğretmenimiz gibi sosyal sorumluluk sahibi bir öğretmenin varsa birlik, beraberlik ve dayanışmayı da öğrenirsiniz.

Öyleyse hadi hep beraber JUDO 'ya...

Ekrem ALABAŞ ANNEM

Canım annem iyi ki varsın,
Okula gitmem için,
Beni kaldırırsın,
Benim annem iyi ki varsın.

Canım annem iyi ki varsın,
Yemeğimi hazırlarsın,
Yatağımı hazırlarsın,
İyi ki varsın.

Canım annem iyi ki varsın,
Seni çok seviyorum,
Sen bana yazmayı,
Okumayı öğrettin.



Zerda YALÇIN

Hiranur AKSOY GECE

Yıldızları gördüm mutluyum yine,
Gökyüzü çok parlak bilmem ki niye,
Sordum bunun sebebi ne diye,
Dedi ki sana güzel bir hediye.

Dolunay sanki bana bakıyor,
Yıldızlar birer birer kayıyor.
Bir dilek tuttum gece boyu,
Baktım ki gerçek oluyor.

Karanlık geceye ay ışığı vurur,
Yıldızlar gökyüzünde sevinçle durur.
Mehtap sanki geceyi korur,
Bu güzel gecede ne güzel uyunur.

Hayrunisa BAŞDOĞAN İNSAN

İnsan dış görünüşü ile değil iç güzelliği ile değerlendirilmeli. Dış görünüş bir insanı değerlendirirken tek başına bir ölçüt olmamalı. Ancak bazı insanlar bir başkası hakkında çoğu zaman dış görünüşüne göre yargıda bulunmaktalar.

Mesela çevremizdeki kişiler şu davranışları gösteriyorlar. Kıyafetlerine göre insanları sınıflandırıyorlar. Oturdukları evin şekli, içindeki eşyanın tipi gibi şeyleri insanları değerlendirmek için ölçüt sayıyorlar. Oysa ki insan bir bütündür. Sadece kıyafeti, evi ve eşyası ile değerlendirmek doğru değildir. İnsan duyguları, düşünceleri, değer yargıları ve bilgi birikimi olan değerli bir varlıktır. İnsanı insan yapan değerleridir onu oluşturan. İnsan hepsiyle bir bütündür. Bu nedenle karşımızdakini bu ölçütlere uygun değerlendirmek gerekir. İnsanları değerlendirme konusunda biz çocuklara örnek olacak ailelerimizdir. Bir çocuğun bakış açısını oluşturan ailesidir. Aile başkalarına hangi ölçütle değer biçerse çocukta başkalarına ve arkadaşlarına o şekilde davranır. Bu nedenle biz çocuklara insanların dış görünüşünden daha çok insanların yaşam şeklinin, değer yargılarının, davranış şekillerinin, konuşmalarının yaptıkları iyi ve güzel şeylerin önemli olduğu anlatılmalı. Karşımızdaki insanlara bu ölçütlere göre değer vermemiz gerektiği aşılmalıdır.

Sonuç olarak hiçbir insan kendisinden başkasını değerlendirirken dış görünüşün değil insanı insan yapan değerlerin önemli olduğu unutulmamalı. Ailelerde çocuklarını yetiştirirken kendilerine benzeyen bireyler yetiştirdiğini unutmamalı. Bu yüzden yetiştirdiği çocuğa önce insani değerleri öğretmeli. Aile ve üyesi bulunduğu topluma karşı sevgi ve saygı duyan, değer yargıları yüksek çocuklar yetiştirmelidir.

Yusuf HAMZA DENGELİ BESLENME

Merhaba arkadaşlar...

Sizlerle yeni bir röportaj ile beraberiz. Peki, röportaj nedir? Bir konu, fikir veya soru üzerinde araştırma yapmak için sorular sormaktır. Evet, anladığımız üzere sizinle bugün bilgi alışverişi yapacağız. Bugünkü röportajımızın konusu sağlıklı ve dengeli beslenme. Bakalım ne kadar sağlıklı ve dengeli besleniyoruz! Araştıralım karıştıralım, sorup soruşturalım. Yanımda Yusuf Hamza var, sorularımızı ona soracağız. Heyecanlı mısınız? Hadi alkışlar gelsin...

Gazeteci: Merhaba Hamza. Dengeli beslenme nedir?

Hamza: Dengeli beslenme, her besin türünden yeteri kadar yemektir. Off! Her gün her besinden nasıl yiyeceğiz ki? Çok yersek de her yerimizde yağ birikir ve şişmanlarız. Şaka şaka, nasıl da korkuttum sizi! Hepimiz biliyoruz ki kahvaltıda, yemek ve ara öğünlerimizde gerekli besinleri tüketebiliriz.

Gazeteci: Dengeli beslenmek önemli midir?

Hamza: Evet önemlidir. Vücudumuzun dengesini bu sayede koruruz. Abur cubur yersek dengemizi bozarız. Gelişemeyiz, hastalanırız. Oyun bile oynayamayız. Allah korusun sonra annemiz hastaneye falan götürür iğne yaptırır. Anneciiiiim!

Gazeteci: Her gün yumurta yenmeli mi?

Hamza: Yemeye çalışmalıyız. Protein bakımından zengin olduğu için kahvaltıda tüketmekte fayda var. Ben çok yumurta yiyince tavuk oluyoruz sanırdım. Annem de dedi ki: "Siz çocuklar sağlıklı beslenin diye tavuklar taze yumurta verir bize her gün. Korkma her gün yumurta yiyen tavuk olmaz." Hala inanmıyorum. Gıt gıt gıdaaak..

Gazeteci: Çocuklar düzenli besleniyor mu sizce?

Hamza: Maalesef hayır. Bazı insanlar otçuldur, sebze yiyecekleri daha çok sever. Bazıları da etçildir, sürekli et yer. İkisi de zararlı. Her besin gurubundan yememiz gerekir. İyi bir futbolcu olmak istiyorsak: "Anneeee, ıspanak pişir de Temel Reis gibi kaslarım olsun." demeliyiz.

Gazeteci: Hangi besin gurubu bizi hastalıklardan korur?

Hamza: Meyve ve sebzeler vücudumuzun direncini artırır ve hastalıklara karşı korur. Özellikle kış aylarında daha da çok tüketmeye dikkat etmeliyiz.

Gazeteci: Bir örnekle açıklar mısınız bunu?

Hamza: Örneğin portakal C vitamini açısından çok zengindir. Keşke ben de zengin olsam da portakal bahçem olsa. Hepimiz gidip istediğimiz kadar yesek, suyunu sıkıp içsek.

Gazeteci: Günde ne kadar su içersiniz.

Hamza: Çok su içerim ben. Sürekli de tuvalete gidiyorum. Şaka şaka büyüme ve gelişmenin önemli bir kısmı da sudur. Su içmeyi ihmal etmeyelim. Dengeli ve düzenli beslenmek istiyorsak annelerimizin pişirdiği her şeyden yemeliyiz.

Gazeteci: Bu güzel bilgiler için teşekkür ederim.

Hamza: Rica ederim ben de çok eğlendim.

Evet, eğlenceli bir röportajın daha sonuna geldik. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Gideyim de portakal suyu içeyim, canım çekti. Dengeli ve sağlıklı beslenmek üzere,

Hoşça kalın...

İMTİYAZ SAHİBİ

Mehmet BAYRAKTAR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Yasemin PELİT

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Leyla AKYÜZ

GÖRSEL DANIŞMAN

Habibe ASLAN

YAYIN KURULU

Leyla AKYÜZ

Habibe ASLAN

Duygu KILAVUZ

OKUL ADRES TELEFON

ÇUBUK ATATÜRK İLKOKULU

Atatürk M. Alim Sk.No21, Çubuk

0312 837 46 21