

PUSULA

Kültür - Sanat - Edebiyat

Yıl: 2019-2020
Dönem: 1
Sayı: 11

İrem GÜNIŞIK DOSTUM ELMA AĞACI

Ağaçtan insana dost mu olur dediğimizi duyar gibiyim? Sizin insanlar dışında dost edindiğiniz bir şey yok mu? Yoksa çok üzülürüm durumunuza. Neden dersiniz doğa dost edinebileceğimiz o kadar çok güzellik sunuyor ki bize.

Örneğin elma ağacı ile ben yıllardır dostuz. O hep beni anlar, yargılamadan dinler, bana yol gösterir ve ben de bu yüzden onunla sohbet etmekten hep hoşlanmışımdır. Elma ağacının üzerinde bir de minicik ağaç evim var. Arada bir ağaç evime çıkıp oradan elma ağacına kitap okuyorum. Kimi zaman hüznü ama çoğu zaman neşeli kitaplar bunlar. Çünkü elma ağacı etrafına neşe saçarken neşelenmeyi de çok seviyor.

Böyle günlerden birinde ağaç dostum bana bir olay anlattı. Geçen gün yan bahçedeki bir ağacın çığlık seslerini duymuş. Fakat ağacın neden çığlık attığını anlayamamış. Elma ağacı sonradan öğrenmiş ki yan bahçedeki ev sahipleri ağacın bahçede çok yer kapladığını düşünerek çözümünü ağacı kesmekte bulmuş.

Bunu duyan dostum çok üzülmüş. Etrafa neşe saçan dostum bir anda hüzne boğulmuş. Ben de bu olayı elma ağacından duyduğum zaman içim ürperdi.

Ertesi gün okul arkadaşlarımla kağıtları boş yere uçak yapıp atıklarını görünce birden kendime hakim olamayıp o kişileri yanıma çağırdım. O an çok sinirliydim ama onları yumuşak bir dille uyarmalıydım. "Arkadaşlarım, siz bu kâğıtları gereksiz yere kullanıyorsunuz. Bu yüzden kaç tane ağacın canı yanıyor siz biliyor musunuz? Onların yaşayıp dünyaya oksijen sağlamaları gerekiyor ancak o ağaçlar kesildiği için bu görevlerini tamamlayamıyorlar." dedim. Ses tonumu oldukça yumuşatıp konuştuğum kelimeleri seçerek kullanmıştım. Arkadaşlarım da beni hoşgörü ile karşıladı. Ve bana hak verdiler. Ağaç dostumun başından geçenleri de anlatınca çok üzüldüler. Ben de onlarda ufak bir farkındalık oluşturduğum için çok mutlu olmuştum. Elma ağacıyla dostluğumuz uzun yıllar devam etti. Onun neşesi beni ve çevremdekileri her zaman mutlu etti.

Meryem KEÇECİ HAYAL BAHÇESİ

Hayallerin ötesinde bir bahçeydi benim bahçem. İçine girdiğimde ıhlamur ağaçlarının ve mor menekşelerin kokusu ruhumu neşelendiriyordu. Canlıları kendisine çekiyordu bu koku. Bu yüzden tüm arılar ve kelebekler bahçede yerlerini almışlardı. Kelebekler kiraz ağacının üzerine konmuşlardı. Etraf rengârenkti.

Fatma Nur POLATCI BİR GARİP HİKÂYE

Bazen hayatımızda basit diyebileceğimiz şeylerin bile derin hikâyeleri vardır. Bu hikâyelerden biri bir banka ait. Bir bank ama öyle sizin bildiğiniz banklardan değil. Sağ tarafında kırmızı yeşil kaydırakları, lastikten salıncakları olan çok güzel bir park; sol tarafında yemyeşil bir yer sanki cennetten bir köşe, şehir hayatından uzak bir yer. Bir yol var insanlar koşunlar yürüsünler diye. İşte o yolun kenarında bir bank var, o bank kaç senedir burada. Yaz kış fark etmeden gelen geçen insanlar dinlensin diye orada o bank.

Pembe, kırmızı, sarı... İnsan gözünü onlardan alamıyordu. Mandalına ağacının kokusu yanına yaklaşanları âdeta büyülüyor ve "Beni ye!" diye yalvarıyordu. Meyvesi tatlı, göz alıcıydı. Sarının ve yeşilin bütün tonları mandalina ağacında saklıydı. Şeftali ağacının dalları da bana zarif bir kadını hatırlatıyordu. Rüzgârda narin bir edayla sallanıyordu. Şeftaliler yere dökülüyordu. Kokusunu alan kuşlar, kelebekler öbek öbek geliyordu bahçeye. Tadına diyecek yoktu. İşte bu bahçe insana rüya gibi geliyordu.

Neler neler görmüştür kim bilir? Kaç insanın sırdaşı olmuştur belki de! Ama bazen de canı yanmıştır kıymet bilmeyen ellerde. Bazen de mutluluktan havalara uçmuştur. Çünkü bankta oturan insanlar bankın tam önüne kuş yemi atarlardı. Gölgesinde kuşlar huzur buluyorlardı. Kuşların yem yiyişlerini seyretmeyi çok severdi. Ve bir gün o bankı oradan kaldırdılar, yeni cilalanmış bir bank koydular. İnsanlar önceleri bu banka alışamadılar. Ancak hayatta her şeye alıştığımız gibi insanlar buna da alıştı. Onlara göre her şey normal olsa da benim için değildi artık.



Yusuf ÇOLAK CAMDAN KALP

Hayatında bir anlam olsun,
Birlikte olsun,
Benle sen hep beraber olsun,
Hayatının anlamı benimle olsun.

Camdan bir parça seninle olsun,
Benim bir anım hep seninle olsun,
Sensiz bir günüm ziyanda olsun.

Sözümüz kadar günümüz olsun,
Günümüz kadar özümüz olsun,
Seni seven çok olsun,
Hayatımda hep var olsun.



Polat KOYUNCU
NADİDE

Bir çiçek arıyorum
Kırlarda, ovalarda, dağlarda
Bir çiçek arıyorum
Benzeri olmasın bu dünyada.

Gece, gündüz durmaksızın
Hayal edip arıyorum
Bulamadıkça o nadide çiçeği
Hayallerimde büyütüyorum.

Anladım ki sonunda
Benim çiçeğim yanımda
Açtım kitaplarımı sayfa sayfa
Kokladım çiçeklerimi doya doya.

Hatice GÜRBÜZ
AĞAÇ VE BULUT

Ağaç ve bulut uzak ülkelerden birinde yaşayan iki arkadaşmış. İkisi de birbiriyle çok iyi anlaşır, doğa için faydalı işler yapmakta yarışmış. Günlerden bir gün ağaç nefes alamamaya, bulutsa kararmaya başlamış. Neler oluyor demeye kalmadan üzerlerini kaplayan hava onlara nefes aldırılmaz olmuş. O anda etrafta kaçışan insanları görmüşler ve neler oluyor demişler. Kaçışan insanlardan biri: "Bizler çevreyi kirlettiğimiz için şu an bir felaket yaşanıyor ve bu gidiş devam ederse dünya bizi kabul etmeyecek artık." demiş. Ağaç ve bulut bir bakmış ki her yer çöp yığınları ile dolu. Neler yapabiliriz diye düşünmüşler. İnsanları yanlarına çağırmışlar. "Biz elimizden geleni yapacağız. Siz de hemen işe koyulun ve bu çöp yığını temizleyin." demişler. İnsanlar bunun için bir kamu spotu ayarlamış ve sunmuşlar. Bu kamu spotu ile beraber ilçedeki çöp varili sayısı hızla artmış. Bu yeterli olmayınca televizyonlarda yayımlanmaya başlamış. Bunların yanında birçok yol geliştirmişler. Haftanın bir gününü belirleyip o gün çevre kirliliği hakkında söyleşiler, konuşmalar yapılmış; denemeler yazılmış ve halka sunulmuş. Çevre konusunda duyarlı bir nesil için kolları sıvamışlar. Çünkü gördükleri manzara onları korkutmaya yetmiş. Ağaç yeniden insanlara nefes olmuş, bulut yağmurlarını yağdırmış etrafı temizlemiş. Böylelikle çevreyi yeniden kurtarmışlar. "Keşke doğamızı korumak için böyle şeyler yaşamak zorunda kalmasaydık." demiş insanlardan biri.

Bu dünyada yaşamak istiyorsak en kötüsünü beklemeyelim. Doğamıza sahip çıkalım, çevreyi temiz turalım

Amine TOPBAŞI
EYVAH SINAV

Evet, doğru duydunuz sınav. Biz bu yıl 8. sınıf olarak LGS' ye yani Liseye Geçiş Sınavı'na gireceğiz. Açıkçası nerdeyse 7. sınıfta telaşlanmaya başladım. Ama şunu anladım ki heyecan çok daha fazlasına mal olabilir. O yüzden sakın bir şekilde düşündüm, korkmamaya çalıştım.

En başında öz güvenli, disiplinli, düzenli ve anlayarak çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bazı arkadaşlarımız sınava girmemeyi dahi düşünüyorlar. Ama onlar bilmiyor ki ileride pişman olacaklar (ya da olmayacaklar bu benim düşüncem). Keşkelerimizin olmaması için zamanında doğru kararlar vermemiz gerekir. Öğretmenimizin hepsi de bizim sınava girmememizi istiyor, bir de şu şekilde düşünelim bence her öğretmen öğrencisinin çok çok iyi yerlere gelmesini ister. Çünkü bu milletin geleceği bizleriz. Hep hedeflerimiz olsun hedeflerimizin ve amaçlarımızın daima arkasında duralım. Bir de şu var, bizim okumaktan başka bir seçeneğimiz yok ki...

Okumayıp da ne yapacağız ? Bazı arkadaşlarımız baba mesleği yaparım ya da bir işte çalışırım zaten sınava girsem de girsem de kesin başaramam düşük puan alırım, diyorlar. Bence onlar başta kaybettiler çünkü her şey kafada biter. Önce bir hedefin olacak gerekirse canını dişine takacaksın ve başaracağına güveneceksin, korkmayacaksın. Zaten gerisi çorap sökücü gibi gelir. Sen yeter ki iste. Kim annesini babasını gururlandırmak istemez ki? Benim de evladım bu mesleği yapıyor dedirtmek istemez ki? Neden başkasına muhtaç olalım, kendi ayaklarımızın üstünde durmak varken.

İleride pişman olmak istemeyiz o yüzden şimdiden iyi düşünelim. Bir daha istesek de bu yaşımıza dönemeyeceğiz, o yüzden mantıklı düşünelim. Ve güzel kararlar verelim. Sınava girecek bütün arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlümüzce olur.

Kübra TUNCELİ
MINİK PATİ

Bazen biz insanlar çok acımasız olabiliyoruz. Neden dersiniz başımdan geçenlere bir bakın. Bir gün yolda yürürken bir köpeğe rastladık arkadaşımınla. Köpek aksayarak yürüyordu. Canı da çok yanıyordu, belliydi. Köpeğin durumuna dayanamadığımızdan onu hemen veterinerine götürdük.

Veteriner muayene edince gördü ki köpeğin bacağı kırılmış. Sert bir cisim atılmış olmalı, dedi bize. Çok üzülmüştük köpeğin durumuna. Veteriner bacağına alçıya alıp köpeği bize verdi.

Peki şimdi ne yapacaktık? Onu tekrar sokağa gönderemedik. Biz de ailelerimizden rica ettik. En azından iyileşene kadar biraz ben biraz arkadaşım bakacaktık. Köpeği iyileştirmek için çok çaba gösterdik ve sonunda Pati ismini verdiğimiz köpek iyileşti. Onu güvenilir bir akrabama emanet ettikten sonra rahat bir nefes aldık. Lütfen onların da birer canlı olduğunu, onların da sevgiye ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Hayvanları koruyalım!

Esmanur YÜCEL
SUYA YAZI YAZMAK

Yaşadığımız her dönemde her insan farkında olarak veya olmadan kalp kırmış ya da kalbinin kırılmış olduğu bir gerçektir. Kalp kırmak çok kolaydır, kalbi yeniden kazanmaksa gece güneşin doğmasıdır. "Sen suya yazı yazmayı başardın, şimdi otur da güneşin doğmasını bekle !" Kalp kırmayı bu kadar güzel anlatan başka bir cümle daha olamaz bana göre. Suya yazı yazmak mümkün müdür? Ne kadar uğraşsak da bunu başaramayız. Suya yazı yazamıyorsak bir kalbi kırmayı da bu kadar zor hale getirmek bizim elimizdedir. Kalbimiz kırıldığında tüm her şeyi unuturuz, o olay sanki dünyanın en kötü olayıdır. Dünya başımıza yıkılmıştır. Sanki o insanı bir daha affetmemeyi düşünürüz. Onunla olan güzel anılar birer birer silinmiştir hafızamızdan. Sevdiğiniz kişiden böyle bir hareket beklemezsiniz. Her şeye rağmen kalp kırmayı ilke edinmiş ve bunu üstünlük sayan kişileri vicdanlarıyla baş başa bırakıp yollarının açık olmasını dilerim.

Damla ÇOLAK
ÖNÜMÜZDEKİ ENGEL

Biz çocukların kişisel gelişimine dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Özellikle sınav kaygısı yaşadığımız şu günlerde "Öğrenilmiş Çaresizlik" kavramını bir kez daha gündeme getirmek yerinde olur herhalde.

Evet, şu ana kadar başarısız olduğumuz konular olmuştur mutlaka. Kendimizi bu başarısızlığa öyle inandırmışızdır ki sanki hiçbir zaman yapamayacakmışız gibi. İşte burada başlar "Öğrenilmiş Çaresizlik". Birçoğumuz öğrendiğimiz bu çaresizliğe sadık kalır ve yaşam boyu bunu devam ettiririz. Çünkü bir kere zihnimize engel koymuşuzdur. Ancak başarısızlık bir son değildir. Tekrar tekrar denememiz gerekir hedeflediğimiz şeyleri.

Kendimizi sadece yapabileceklerimizle sınırlandırmak yerine hayal gücümüzü sonuna kadar kullanmalıyız. Unutmayın! İnsan inandığına denktir. Ve kendi zincirlerinizden kurtulabildiğiniz an gerçek özgürlüğe ulaşırsınız.

Nisa Melek AKIL
ADAM OLMAK

Gelecekte ne olmak istiyorsun diye soruyor herkes bana. Adam olacağım diyorum, gülüyorlar."Hangi mesleği seçeceksin yavrum?" diyorlar.

Ben gelecekte doktor, avukat, öğretmenden istediğimi olurum. Ama adam olursam, işimi iyi yaparsam benim geleceğim odur. Ya tıp ya hukuk ya astronomi... Çalışarak, severek okuyayım. Ben çalışırsam her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Bunu yapmak için ilk adım düzgün, saygılı, sevgi dolu, yardımsever bir insan olmak bence. İkinci adım bir meslek sahibi olmak. Ben ne okursam okuyayım yeter ki iyi insan olayım çünkü adam olmasam kendim de olamam.

Hatice GÜRBÜZ



Ömer Faruk KARACA



İlknur BOZKURT
İŞİNİZ ZOR BİLİYORUM

Bize sadece bilgiyi öğreten değil yeri geldiğinde annelik, babalık yapan kıymetli insanlara bu yazım. Siz kendinizi nasıl bu kadar sevdirebilirsiniz bilmem ama ben sizi çok seviyorum. İşiniz çok zor biliyorum. Yeni bir nesil yetiştirmek için gayret ediyorsunuz. Sizin sayenizde doktorlar, mimarlar, mühendisler yetişiyor. Sizin sayenizde bu toplum gelişiyor.

Canım öğretmenim okula ilk başladığımda çok korkmuştum. Elimden tutunuz ve "Ben senin yanındayım." dediniz. O günden sonra okuldan hiç korkmadım. Koşa koşa geldim hep. Sizin sevginizi hissettim. Ağladığımda gözyaşımı sildiniz. Güldüğümde benimle beraber güldünüz. Yanlış yaptım düzelttiniz. Bu güne kadar geldiysem sizin sayenizde canım öğretmenim. Bütün emekleriniz için çok teşekkür ederim.

Ayşe TUNCELİ
AZ SÖZ, ÇOK FİKİR

Atalarımız yaşadıklarından yola çıkarak atasözleri dediğimiz sözleri söylemişlerdir. Ayrıca dilimizin zenginliği deyimlerimiz de vardır. Az sözle çok şey anlatmanın en belirgin örneğidir atasözü ve deyimler.

Bir işe baş koyduğun zaman sonuna kadar gider ve o işi başarırın. Sadece biraz gayret gereklidir. Gayretinin sonucu hiçbir zaman boşa gitmez. Ne demiş atalarımız: "Emek olmadan yemek olmaz."

Kimi de bu durumun tam tersi davranışlar sergiler. Çalışmaz, uğraşmaz, gayret etmez ama ben yaparım, ben ederim deyip durur. Eee "Lafla peynir gemisi yürümez." Bir de unutmam "İşleyen demir ışıldar." Sen de boş laf yerine iş yaparsan emeğinin karşılığını alırsın.

İşte sizlere birkaç deyim ve atasözü örneği. Günlük yaşama hepsini uyarlayabilirsiniz. Atalarımızın tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Siz de az sözle çok fikir üretmek istiyorsanız bu sözlere kulak verin.



Aytengül YAVUZ YARALI KUŞ

Kara kara bulutlar arasında
Uçuyorum gökyüzünde,
Kanat çırpıyorum,
Ağaçların tepesinde.

Yaralı bir kuşum
Kanat çırparken gökyüzünde
Ailemi arıyorum hasretle,
Her yerde.

Hüzünle, üzüntüyle,
Dolaşıyorum gökyüzünde.
Yaralı bir kuşum ben,
Mavi bulut ülkesinde.

Kıvranıyorum, kıvranıyorum,
Yaralar içinde.
Yaralı bir kuşum ben,
Hasretim sevdiğime.

İrem ÖZTÜRK İÇİNİ DOKMEK

İnsanların kendini rahatlatma yöntemleri farklı farklıdır. Kimisi en yakın dostuna anlatarak rahatlar, kimisi yazarak. Gelin biz bugün yazarak nasıl rahatlayacağımıza bakalım.

Ben günlük yazarak kendimi rahatlatıyorum diyebilirim. Peki günlük nasıl yazılır? Bunun için öncelikle seveceğiniz bir defteriniz olmalı. Ama defteriniz küçük boy olsun. Çünkü gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Sadece bir defter taşımak boş çaba tabii. Düzenli bir yazma plânınız olmalı. Örneğin, günde en az on beş dakikanızı bu konuya ayırmalısınız.

Bu konuyu da hallettik diyelim. Bir sorunumuz daha var. Bence en büyük sorunlardan biri bu. "Ya defterimi biri bulur da okursa?" Ben de bu konuyu çok düşündüm ve kilitli bir defter aldım. Tabii keşke buna gerek kalmasa da ailelerimiz bizim için özel olan bir şeyi kurcalamasa daha iyi olur.

Tüm bunları halledip yazma konusunda kararlı davrandıktan sonra yaşadıklarımızı kaydetmemiz bize ne fayda sağlar peki. Tabii ki anıları biriktirme, duygularımızdaki değişiklikleri fark etme, geleceğimize notlar bırakma açısından bence çok önemli. Yetişkin birer birey olduğumuzda bu hatıraları hatırlamak yüzümüzde gülümsemeler bırakacaktır bence.

Siz de ilerde yaşadıklarınızı hatırlamak isterseniz geç olmadan bir defter edinin ve yazmaya başlayın derim.

Zeynep Ravza ESKİCİ OYUN

Çocuklar da yetişkinler gibi bazı haklara sahiptir. Her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlâki gelişimini sağlayacak hakları vardır. Bunlardan biri de oyun hakkıdır. Oyun hakkını kullanabilen çocuk sosyal olarak gelişir, hayal gücü gelişir, bedensel ve ruhsal olarak gelişir. Hayal gücü artar. Kendine güveni artar, arkadaşlıklar kurar ve her şekilde aktif olur. Oyun hakkını kullanamayan çocuk ise ruhsal ve bedensel olarak zarar görür,

arkadaşlık kuramaz, kendine güveni olamaz ve mutsuz olur. Oynayan çocuk her şeyi severek yapar, attığı adımları sağlam artar. Diğeri ise her zaman korkak olur. Dikkatini toparlayamaz. Oyun hakkını kullanabilen geriye çok güzel anılar bırakır. Ve onları hatırladığında bile mutlu olur. Kullanamayan ise hep mutsuz olduğunda geriye ait hiçbir şey hatırlamak istemez. Mutsuz çocuk, mutlu çocuk gibi her istediğini yapmakta özgür değildir. Sanki kapıları açık bir kafeste uçmak ister fakat güveni ve cesareti olmadığından yapamaz.

Mutsuz çocuk da mutlu çocuk gibi zincirlerini kırmalı ve haklarını kullanarak özgürlüğe kavuşmalı.



Şevval YILMAZ OKUMA KİTABI

Kitabı aldığımda aklımda dolaşan sorulardan biriydi "Matematik ile ilgili okuma kitabı olur mu?" sorusu. Çok da güzel oluyormuş. Dolu dolu okudukça insana acaba neler var daha dedirtecek çok güzel bir kitap yazmış Tuğba COŞKUNER. Adı "Yeterince Tembel Misin?". Kitapla ilgili ufak bilgiler bırakıyorum aşağıya. Merak edenlere tavsiye edilir.

- Kitabın Adı: Yeterince Tembel Misin?
- Türü: Bilim
- Yazarı: Tuğba COŞKUNER
- Yayınevi: Cezve Kitap/Bilim
- Basım Yeri Ve Yılı: İstanbul/Ağustos 2019
- Sayfa Sayısı: 224

Yazar kitapta matematiğin aslında bizim sandığımız gibi sevimsiz olmadığını, hayatımızdaki en ufak bir ayrıntıda bile matematik olduğunu belirtmiş, fakat "Matematik öğretmeni olduğumu söylediğimde insanların yüzleri limon yemiş gibi ekşi bir hâl alıyor." diyerek insanların matematiğe olan tavrını ortaya koymuştur. "İnsanlar bilmediği şeyden korkar." diyerek matematiğin dünyasına girdiğimizde aslında onu çok seveceğimizi söylemiştir.

Yazar, kitaptaki üslubunu biz çocukların dikkatini çekecek kadar güzel ve açıklayıcı bir şekilde kullanmıştır. Kitaptaki başlıklar ise kısa ve dikkat çekicidir.

Yazara göre matematik doğaya, eyleme, eşyaya öyle nüfuz etmiştir ki birisi sormadıkça ya da meseleyi deşmedikçe katkısı kolay kolay fark edilmez.

İMTİYAZ SAHİBİ

Osman KARAKUŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Kudret KAYMAZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Beyhan KARAÇAĞIL

GÖRSEL DANIŞMAN

Berrin BULUT

YAYIN KURULU

Zeynep BİTMEZ

Fatma YURTTAŞ

OKUL ADRES TELEFON:

Ş.SELAHATTİN ŞİŞMAN İLKÖĞRETİM KURUMLARI

Muhsin Yazıcıoğlu Mah. Sönlü Bulvarı No:36 06760

Çubuk/ANKARA 0312 838 42 23