



# TOMURCUK

Kültür – Sanat - Edebiyat

## Yasemin Ada KARAGÖZ COŞKUN AKAN IRMAK

Bir bahar sevinci var içimde  
Dağlar, ağaçlar ve çimenler yemyeşil.  
Bağlarda kuşlar ötüşüyor,  
Dağlarında gezen kuzular meleşiyor.

Kalbimde coşmuş akan bir ırmak  
Sevmek mi sevilme mi bunun adı nedir?  
Hey! Önüme dizilmiş sıradağlar,  
Al sevdiklerimi, diğer yamacından bana getir.



## Azizener YALÇIN KÜÇÜK UMUTLAR

Öğretmenimiz geçen hafta bir duyuru yapmıştı. Köyümüzde bir doğa gezisi olacaktı ve gezi sonunda topladığımız meşe palamutlarını tüpleyecektik. Tabii ki daha önce böyle bir şey yapmadığım için çok heyecanlandım. Annemden izin belgemi hemen imzalamasını istedim. Çünkü bu etkinliği çok merak ediyordum. Anneme ve babama bu meşe palamutlarının tüplenmesinin nasıl yapılacağını sorduğumda, “Zamanı gelince öğrenirsin.” cevabını aldım. Bu cevap beni daha da meraklandırdı. Ben de hemen araştırmaya başladım. Sorabildiğim kişilere sordum. İnternette ve kitaplardan bilgi edinmeye çalıştım. Sanırım artık doğru bilgiyi edinmiştim. Meşe palamudunun nasıl tüpleneceğini biliyordum.

Gezi günü geldiğinde yine çok heyecanlıydım. Ama aynı zamanda konu hakkında bilgili de olduğum için rahattım da. Önce köyümüzde kısa bir gezi turu yaptık.

Sonrasında meşe palamutlarını tüpleyeceğimiz toprak alana geldik. Burada öğretmenimiz hepimize birer tüpleme poşeti verdi. İçine poşetin yarısına gelecek kadar toprak doldurmamızı istedi. Arkadaşlarımla yardımlaşarak poşetlere yeteri kadar toprak koyduk. Şimdi sıra meşe palamudunu doğru şekilde toprağa yerleştirmektir. Araştırdığım kaynaklarda tam olarak öğretmenin söylediği şekilde, yani palamudu yan şekilde toprağa koymamız gerektiği yazıyordu. Arkadaşlarım ve ben bize anlatılan şekilde palamutlarımızı yerleştirdik. Etkinliğimiz bittiğinde, öğretmenimiz bahar ayında meşe palamutlarımızın toprağa dikmek için elverişli zamana geleceğini söyledi ve bekleyiş başladı.

Şimdi umutla, heyecanla meşe palamutlarımızın yeşermesini, bize umut olmasını bekliyoruz. Sanırım, biraz zaman alacak. Ama biliyoruz ki emek olmadan yemek olmaz. Sabırla bekleyeceğiz.

## Merve KARAKÜTÜK MEVSİMLER

Bir gün annemle bahçede otururken ağaçlardaki değişimi fark ettim. Yapraklar sararmış yere dökülmüştü. Mevsim sonbahardı. Anneme yaprakların neden sararıp döküldüğünü sordum. Bu soru annemin hoşuna gitmiş olmalı ki, keyifle bana mevsimleri anlatmaya başladı:

-Her şeyin bir zamanı var. Bu ağaçlar ilkbahar geldiğinde yemyeşil yapraklar, taptaze çiçekler açar. Her yer mis gibi kokar. Yaz olduğunda ise bize çeşit çeşit meyveler verir. Sonbahar geldiğinde ise işte böyle sararıp yapraklarını dökerler.

Ben hemen araya girdim:

-Anne dökülmesinler, yazık değil mi onlara?

Bunun üzerine annem şöyle devam etti:

-Ama kızım demiştim ya her şeyin bir zamanı var. Mesela kış geldiğinde kartopu oynamaya, kardan adam yapmaya bayılıyorsun değil mi? İşte kışın gelebilmesi için sonbaharın gelmesi de şarttır. İlkbaharda uyanan ağaçlar, yazın meyvelerini sunar. Sonbaharda kışa hazırlık için yapraklarını döker. Kışın dinlenmeye geçen ağaçlar ilkbaharda tekrar canlanır, hayat bulur.

Annemin bu öğretici konuşması beni çok etkiledi. Şimdi ağaçlardaki sararmış yapraklara bakarken, annemin söylediklerini düşünüyorum. Bu yapraklar dökülecek, ağaçlar kendini kışa hazırlayacak ve sonrasında yine bize güzel meyveler sunacak.

## Alperen ÇAKIRGÖZ İSTANBUL HATIRASI

Okul kapanmıştı, yaz tatiline yeni başlamıştık. Karnem çok iyi olduğu için babamın bana bir sürprizi vardı. Sabırsızlıkla bekliyordum. Güneşli bir pazar günüydü. Kahvaltımızı yaparken babam bana sürprizini açıkladı. İstanbul'a gidecektik birlikte. Ben daha ne isterim ki. Sevinçten havalara uçmuştum. Annem benim için küçük bir bavul hazırlamış bile. Ertesi gün yola çıkacaktık. Şimdi gidip, bütün arkadaşlarıma İstanbul'a gideceğimi söylemem gerekiyordu.

Ertesi gün kahvaltıdan sonra yola çıktık. Babama hazırladığım soruları sormaya başlamıştım. Yolculuk kaç saat sürecek, saat kaçta İstanbul'da olacaktık, nerede kalacaktık, kaç gün kalacaktık, bunların hepsinin cevabını almak istiyordum. Babam sabırla hepsini cevapladı. Yolculuk altı saat sürecek. Akşamüzeri altıda İstanbul'da olacaktık. Babamın önceden rezervasyon yaptırdığı bir otelde kalacaktık ve tam bir hafta kalacaktık.

Babam işi için sürekli İstanbul'a gittiği için gezilecek yerleri de iyi biliyordu. Ben en çok Boğaz Köprüsü'nü merak ediyordum. Hayatımda hiç deniz de görmemişim. Şimdi hayallerim gerçek olacaktı. Babamla bir gezi planı yaptık.

Boğaz Köprüsü'nden geçtik. Deniz kenarında balık ekmek yedik. İstanbul'u bir haftada öyle sevdim ki, umarım ileride bir gün bu güzel şehirde yaşarım.

**Esila KELEŞ**  
**MELEK ANNEM**

Benim güzel canım annem,  
Bana can veren sensin annem,  
Her şeyi bana sen öğrettin annem,  
Beni büyüten sensin annem.

Yanımda her zaman sen vardın annem,  
Her şeyimsin, bir tanemsin annem,  
Her derdime deva oldun annem,  
Benim güzel melek annem.

**İremsu GÜLBER**  
**AYŞE KAMPA GİDİYOR**

Ayşe sabah erkenden kalktı. Elini, yüzünü yıkadı. Üstünü giydi. Annesi kahvaltıyı hazırlayacaktı. Ayşe de annesine yardım ederek birlikte kahvaltıyı hazırladılar. Ayşe çok heyecanlıydı çünkü kahvaltıdan sonra ilk defa kampa gidecekti. Tüm hazırlıklarını yaptılar ve kampa gitmek için yola çıktılar. Kampa gidecekleri yere geldiler. Geldikleri yerde o kadar büyük orman vardı ki ağaçlar kocamandı. Havaası tertemizdi. Kuş cıvıltıları her yerdedi. Ayşe sanki büyümüş, mutluluğu yüzünden belli oluyordu. İlk önce kamp alanına gittiler. Orada çadırlarını kurdular. Çadırlarını kurduktan sonra ormanda gezmeye başladılar. Ormanın içinde baya yürüdüler. Daha sonra ormanda bir göle gittiler. Göl ağaçların içinde kalıyordu. Ormanın resmi adeta gölün üstündeydi. Ayşe bu doğa harikasını görünce çok şaşırdı ve çok mutlu oldu. Ayşe göle baktı ve ailesiyle birlikte fotoğraf çekti. Daha sonra tekrar kamp alanına döndüler. Çadırda yiyecekleri yediler. Artık akşam oluyordu ve gitme zamanı gelmişti. Ayşe ailesiyle birlikte çadırı ve malzemeleri toplayıp eve doğru yola çıktılar. Ayşe eve geldiğinde çok mutlu olmuştu. Doğayla iç içe yaşamayı, havasını solumayı, ağaçları, gölü ve hayvanları çok sevmişti. Tekrar kampa gitmek istiyor ve hep kampı düşünüyordu.

**Leyla ERDEM**  
**ÇATAYAN YUMURTA**

Günlerden cumartesiydi. Okullar tatildi. Ödevlerimi bitirdikten sonra annem bana çok ilginç bir film açtı. Çok dikkatimi çekmişti. Filmde küçük bir kıza, doğum gününde babası ördek yumurtası almıştı. Kız önce çok şaşırmıştı ama sonra yumurtanın çatlamasını beklemiş. Sonunda yumurta çatlamış. Ördek ve kız çok iyi arkadaş olmuş. Kız ördeğini çok seviyormuş. Başta babasının aldığı hediye anlamadığı ama sonra çok mutlu oldu. Babası bir gün ona niye bu hediye aldığını açıkladı. Ördekler yumurtadan çıktığında ilk kimi görürlerse onu annesi sanırlarmış. Bu yüzden birbirlerini çok seviyorlarmış. Bu filmden çok etkilendim. Akşam babamdan bana ördek almasını istedim. Sonra babamla gidip, yeni doğmuş bir ördek aldık. Ben de ördeğimi çok seviyorum. Galiba o da beni seviyor. Beni gördüğünde öterek yanıma geliyor. Ben de ona yem veriyorum. Mutlu olunca kanatlarını dans ederek çırpıyor. Bu durum benim çok çok hoşuma gidiyor. O benim en iyi dostum.

**Kadir KUZUCU**



**Güllü IRMAK KOÇ**  
**BENİM HAYATIM**

Merhaba.

Burada bu küçük köyde doğdum ben. Geniş bir ailem var. Babaannem, dedem, amcalarım, yengelerim, kuzenlerim... hep bir arada yaşıyoruz. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum. Herkes, tüm sevdiklerim hep yanımda. Öğretmenim bazen annesini, kardeşini özlediğini söyler. Benim özleyebileceğim kişiler hep yanımda.

Büyük ile olmanın faydalarını, geçim kaynağımız olan hayvancılık ve tarımı yaparken de görüyoruz. Herkes bir işin ucundan tutuyor ve iş yükü çok fazla olmuyor. Annem de, babam da gerekirse hayvanlarla ilgileniyor, gerekirse de tarlada çalışıyorlar.

Ben ve ailedeki okul çağındaki kuzenlerim okula gidiyoruz. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. İleride ben de öğretmen olmak istiyorum. Biliyorum çok çalışmam gerekiyor ama elimden geleni yapıyorum. Ben de öğretmenim gibi öğrendiklerimi, bildiklerimi öğrencilerime öğretmek istiyorum. Evde kuzenlerim ve kardeşlerimle öğretmencilik oynayıp, gelecek için prova yapıyorum. Okulda öğrendiklerimi onlara anlatıyorum. Öğrencilerimle, yani kardeşlerim ve kuzenlerimle bir deneyim yaşıyorum.

İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim.

**Busenur ÇATALTEPE**  
**HİKAYEM**

Bir gün okulun başlamasına altı gün kala tatile gittik. Tatile ailem ile birlikte gittik. Annem, babam ve 2 kardeşim ile birlikte. Akua Park adı verilen, Antalya'da bulunan bir parka gittik ilk önce. Parkta çocuklar için oyun havuzu, büyükler için ise daha büyük havuzlar vardı. Kaydıraklar, müzik, kafeterya vb. bir sürü vakit geçirebileceğim yer olduğu için gayet heyecanlıydım. Ben kendime güvendiğim için kolluklarımı takarak büyüklerin havuzunda yüzmeye başladım.

O gün çok güzel bir gün geçirdik. Okullar açılmadan önce ben de son tatilimi böylece yapmış oldum. Aradan 6 gün geçtikten sonra Pazartesi günü okulun ilk günü olduğu için oldukça heyecanlıydım. Heyecanlı olmamın sebebi hem okulların açılıyor olması, hem arkadaşlarımı özlemiş olmam hem de sınıfımıza yeni gelecek olan öğretmenimiz ile tanışacağımdan dolayıydı. Sabah annem saçlarımı güzelce taradı, yeni aldığımız ayakkabılarımı ve okul üniformamı giydikten sonra okula gittim. Okulda arkadaşlarımı görünce birbirimize sıkı sıkı sarıldık. Onları çok özlemiştim. Daha sonra tören yapıldı ve İstiklal Marşı'mızı okuduktan sonra sınıfımıza geçtik. Arkadaşlarımla tatilde yaptıklarımız hakkında konuştuk ve aynı zamanda da yeni gelecek öğretmenimiz hakkında da konuşmaya başladık. Biz yeni gelecek öğretmenimizin bizi sevmesini çok istiyorduk ve öyle de oldu. Sınıfa yeni öğretmenimiz geldiğinde çok heyecanlandık. Çünkü öğretmenimiz bizi çok seviyordu. Öğretmenimizle o gün tanıştık ve o günden sonra ben öğretmenimi çok sevmeye başladım.

## Yağmur Ada RAVAN CÂNDİR

Arkadaşın yoksa yalnızsın demektir. Eğer arkadaşın varsa her şeyin var demektir. Arkadaşlık senin her şeyindir. Arkadaşlık dünyada barış demektir. Arkadaşın yoksa dünya senin için karanlıktır, eğer arkadaşın varsa dünyanın aydınlıktır. Arkadaşlık her şeydir, arkadaşlık sevgidir, candır, sevmektir. Benim ise sınıfta herkes arkadaşımıdır. Hepsıyla çok iyi anlaşırım. Tüm arkadaşlarımı severim, hiç kavga etmem, onlara çok ince davranırım, hiç üzülmesinler diye. Onların kıymetini çok iyi bilirim. Onlar da beni çok sever. İşte arkadaşlığın en güzel tarifi: Birbirini sevmek ve ince davranmak.

## Muhammed Bedirhan KUZUCU SOGUKTA BİR KUŞ

Günler günleri, aylar ayları kovalamıştı. Sonunda kış geldi. Okuldan dönüşte, eve gelirken kanadı kırılmış tatlı bir kuş gördüm. Anneme götürdüm çünkü annem veterinerdi. Kuşun kanadını sarmıştı. Durumu da çok iyiydi. Sevinmişim. Ben: “Anneciğim, bu kuş bu soğukta yaşayamaz, donar ve ölür. O yüzden bizde kalsın, lütfen... Hem de karnını doyurmuş oluruz.” dedim. Annem:” Tamam canım, sen ona yuva yaparsın. Yaza kadar bizde durabilir.” dedi. Ona yuva yaptım ve kanadı 2- 3 güne kalmaz iyileşti. Onunla oyunlar oynadık ve birbirimize çok alışmıştık. Yaz geldi, aslında kuşun gitmesini istemiyordum. İçimden keşke gitmese diyordum. Onun da özgürlük hakkı vardı ve onu bıraktım. Arkasından el salladım. Beni unutma dedim. Okullar başlayınca da bunu öğretmenlerime ve arkadaşlarıma anlatınca, beni tebrik ettiler. Yani hayvanları sevip, onlara yardım edelim. Bunu sakın unutmayın...

## Yağmur RAVAN EN GÜZEL GÜNÜM

Sabah erkenden kalktım. Bugün Ramazan Bayramı'ydı. Ailemle birlikte hep beraber kahvaltı yaptık. Sonra bayramlıklarımı giydim. Sonra şekerliğe şeker koyduk. Daha sonra akrabalarımız bize geldi. Daha sonra büyüklerimin elini öptüm. Bazıları bana şeker ve para verdiler. En sonunda beklediğim zaman geldi. Gençlik parkına gidiyorduk. Hepimiz hazırlandık. Yengemler, amcamlar, yeğenlerim ve ailemle birlikte hep beraber gençlik parkına gittik. Çok güzeldi. O kadar çok binecek oyuncak vardı ki çok mutlu oldum. Önce bilet aldık. Sonra dönme dolabına bindik. Daha sonra korku trenine ve çarpışan arabalara bindik. Sonra oradan başka bir parka gittik. Kaydırdıktan kaydım. Salıncakta sallandım. O kadar çok eğleniyordum ki size tarif edemem. Gitme zamanımız gelmişti. Eve giderken babam yolda durdu. Hepimize dondurma aldı. Sonra yola devam ettik ve eve vardık. Gerçekten çok güzel bir gündü. Bu günü hiç unutamıyorum...

## Yusuף ADA YUZÜNDE ÇİÇEKLER AÇAR

Gülen yüzünde çiçekler açar,  
Sen gülünce içime mutluluk dolar,  
Sen benim sevgi kaynağımsın,  
Sen benim her şeyimsin.

Gece gündüz hep korudun kolladın,  
Hayata karşı büyüttün beni,  
Sen benim sevgi kaynağımsın,  
Sen benim her şeyimsin.

Düştüğümde tuttun elimden,  
Küçük bir öpücük kondurdun derinden,  
Sen benim sevgi kaynağımsın,  
Sen benim her şeyimsin.

Adnan KOÇLAR



## Eylül Leyla ERDEM BİR TUTAM KIR ÇİÇEĞİ

O gün çok güzel bir gündü çünkü anneler günüydü. Babam evdeydi. Babam ve annem bizi pikniğe götürdü. Pikniğe gideceğimiz için çok sevinmişim. Yola çıktık. Yolda giderken hamak gördük. Babam arabayı durdurdu ve bize hamağı aldı. Çok mutlu oldum çünkü hiç hamağa binmemişim. Artık pikniğe geldik. Babam bize salıncak yaptı. Bizi salladı. Çok eğlendim. Sonra arkadaşım ve ailesini de piknikte gördüm. Arkadaşımla oyunlar oynadım. Hep beraber yemek yedik. Sonra aklıma bir fikir geldi. Bugün anneler günüydü ve anneme çiçek topladım. Topladığım çiçekleri anneme verdim. Annem çok mutlu oldu. Çünkü anneme ilk defa hediye vermişim. Artık akşam oldu ve eve geldik. Annem topladığım çiçekleri suya koydu. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Çok eğlendim. Çok mutlu olmuşum. O günü hiç unutamadım.

## Kaan DERE LEYLEK İLE KURLAR

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir leylek ile kurtlar varmış. Leylek bir gün ağacın altında yatarken, kurtlar da o sırada av aramaya çıkmışlar. Bir de ne görsünler, ağacın altında tüyleri pırıl pırıl, gayet güzel bir leylek ağacın altında yatıyor. İçlerinden birisi: “Leyleği yiyelim mi?” diye atlamış lafa. Bunu duyan leylek birden ayağa kalkmış. Birde ne görsün etrafını çevirmiş bir sürü kurt sürüsü. Kurtlar hep bir ağızdan “Seni yiyeceğiz.” demişler leyleğe ama bir şeyi unutmuşlar. Leyleğin uçabildiğini. Kurtlar tam leyleği yemek için saldırmaya başlamışlar ki bir de bakmışlar leylek ağacın dalına kaçırılmış. Bunun üzerine de kurtlar bir daha plan yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini ve akılsızca davranmamaları gerektiğini anlamışlar.

## Buse ÇATALTEPE SEVDİM SENİ

Benim köyüm emek demek  
Her karış toprağında emek var emek  
Sevdim seni her haliyle demek  
Bende köy sevgisi var demek.

Taşıyla, toprağıyla, çapasıyla  
Kadınıyla, çocuğıyla  
Ünüyle, şanıyla  
Bende köy sevgisi var demek.

Sevdim seni temiz havanla  
Sevdim seni arpanla, buğdayınla, domates biberin ile  
Taşın, toprağın bereketinle  
Bende köy sevgisi var demek.

Adnan KOÇ



### Mert Enes AVAN ORMANDAKİ KUŞ

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde güzel bir ormanın içinde bir köy varmış. Bu köyde ailesiyle birlikte yaşayan bir çocuk varmış. Çocuğun gözleri gökyüzü gibi masmavi, saçları altın gibi parlakmış. Bu küçük çocuk görenleri ilk bakışta etkilemiş.

Bir gün ormanda arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ağaçların arasında daha önce hiç kimsenin saklanmadığı bir yere saklanmış. En iyi yere saklandığına emin şekilde epey beklemiş ama kendisini sobelemek için kimse gelmemiş. Hava kararmaya başlamış. Saklandığı yerden çıkıp arkadaşlarını aramaya çalışmış ama kimseyi bulamamış. Gittiği yerler de hiç tanıdık gelmiyormuş. Artık kaybolduğunu düşünerek geceyi olduğu yerde geçirmeye karar vermiş. Bir ağaca tırmanmış. Burada güvende olacağını düşünmüş ama vakit geçip saatler ilerledikçe ormanın derinliklerinden alışık olmadığı değişik sesler gelmeye başlamış. “Korkacak bir şey yok sabah olunca her yer aydınlanır ben de evime gidebilirim.” diye kendini avutmaya çalışırken yanına bir kuş konmuş. Bu kuş diğer kuşlara hiç benzemiyormuş. Altın sarısı tüyleri, masmavi gözleri varmış. Tıpkı kendi saçları ve gözleri gibi. Kuş birden konuşmaya başlamış. Ona:

“Burada tek başına ne yapıyorsun küçük çocuk?” demiş. Çocuk çok korkmuş. Ama bir yandan da kuşa ısınmış. Kuşun ona zarar vermeyeceğini düşünmüş.

“Saklambaç oynarken kayboldum. Arkadaşlarımı ararken evden daha da uzaklaştım. Hava kararınca da evimi bulamayacağımı anladım. Burada sabah olmasını bekliyorum.” demiş küçük çocuk. Altın tüylü kuş ona:

“Sen şimdi uyu, dinlen. Sabah olunca evini birlikte ararız. Ben sana yardım ederim küçük.” demiş.

Günün ilk ışıklarıyla küçük çocuk gözlerini açmış. Kuş onun yanında öylece bekliyormuş. Küçük çocuk, kuşa:

“Hadi güzel kuş sabah olmuş, evimi aramaya koyulalım.” demiş.

Ormanın içinde giderlerken kuş, küçük çocuğa yiyecek bulmuş. Çocuk karnını doyurunca daha hızlı şekilde koşabilmiş ve öğlene doğru küçük çocuğun evinin yakınlarına gelmişler. Çocuk, kuşun da onunla eve gelmesini, onunla kalmasını istemiş ama kuş kabul etmemiş. Ona:

“Ben ormana dönmeliyim artık Küçük. Burada seninle kalırsam, ormanda senin gibi kaybolan çocukları annelerine kim geri getirecek?” demiş.

Küçük çocuk altın renkli kuşa çok teşekkür etmiş. O ormana dönerken arkasından hep el sallamış.

### Alperen ÇAKIRGÖZ SANA KOŞARIZ

Sen öğrettin bana kalem tutmayı,  
Daha sonra okuyup yazmayı.  
Arkadaşlarımla birlikte öğrendim  
Sevgi, dostluk ve saygıyı.

Okuduk, yazdık, topladık, çıkardık,  
Bütün bilgileri senden aldık.  
Bir gün yetmez öğretmenim  
Bütün günler senin olsun.

Bir sorun olunca bizler,  
Hemen koşarız sana.  
Hiç usanmadan söylersin  
Tek tek hece hece anlattırısın bize.

Annemizden sonra sen korursun bizleri,  
Paylaştırdın tek tek sevgini.  
Bazen kızdırsak da bizler seni,  
Hep bilirdik bizleri sevdiğini.

### Ahmet KÜÇÜK BENİM KEDİM

Merhaba benim adım Murat. Benim babam pastacı. Doğum günümde bana kedi aldı. Ben de adını Tombiş koydum. Kedimin rengi sarı ve aralarda beyaz da var. Çok tatlı kulakları var. Kedim çok güzel. Onunla çok güzel oyunlar oynuyoruz. Kedimin en sevdiği oyun yumak oyunu. Çok güzel oynuyor. Benim kedimle en sevdiğim oyun ise kemik oyunu. Onunla çok güzel anlaşıyoruz. Dün yavruladı ve sekiz tane yavrusu oldu, gerçekten çok güzeller ve çok küçükler. Üç tanesi erkek, beş tanesi dişi. Doğumdan sonra Tombiş hastalandı, onu veterinerine götürdük. Tombiş iyileşti. Sonra Tombiş ve yavrularıyla birlikte çok güzel oyunlar oynadık.

### Kübra Yağmur KOÇ RAKAMLARIN KAVGASI

Bir gün okulda rakamlar odasında bir kavga çıkmış. “Dört” ve “üç” kavga etmeye başlamışlar. Kavga ederken odaya rakamların en yaşlısı olan “dokuz” gelmiş.

-Dokuz: Evlatlarım neden kavga ediyorsunuz? Siz kendi aranızda böyle yaparsanız halimiz nice olur bizim.

-Dört: Dedeciğim, Üç ısrarla ben senden daha çok kullanılıyorum diye benimle tartışıyor sürekli, demiş.

Bunun üzerine Üç direkt lafa atılmış.

-Üç: Eveet ! Ben senden daha çok kullanılıyorum Dört. Resim çekinirken bile “333” diyerek çekiniyorlar. Ben senden daha popülerim, demiş.

Tartışmaları bu şekilde devam ederken, bütün rakamlar sestem dolayı başlarına toplanmışlar ve birbirlerine ben daha çok kullanılıyorum, Hayır, ben daha çok! Gibi laflar etmeye başlamışlar ama aralarında bulunan Beş, hiçbir laf etmemiş ve aksine kavga eden rakamları ayırmaya çalışmış. Olanlara dayanamayan Dokuz, araya girmiş ve rakamları susturmuş. En yaşlı o olduğu için sözünü dinlerlermiş hep. Olanlara bire bir şahit olan Dokuz, Beş’in bu davranışını çok takdir etmiş ve Beş’in en çok kullanılan rakam olduğunu bütün rakamların içerisinde açıklamış. Herkes bu duruma çok şaşırılmış. Boştan yere kavga ettiklerini ve birbirlerini kırdıklarını fark etmişler. Daha sonra en yaşlı rakam olan Dokuz, kupayı Beş’e vermiş ve diğer rakamlar da Beş’i tebrik etmişler.

#### İMTİYAZ SAHİBİ

Emre KILIÇ

#### GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Levent KARABULUT

#### YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ayfer EMRECİK

#### GÖRSEL DANIŞMAN

Şevket GEDİK

#### YAYIN KURULU

Dilek GÜLMEN

İhsan TUNÇ

#### OKUL ADRES TELEFON

#### ÇUBUK AKKUZULU İLKOKULU

Akkuzulu Mahallesi 06760 Çubuk / Ankara

TEL NO:03128254341