

SÖZ BİZDE

Kültür – Sanat - Edebiyat



Yıl: 2020-2021

Dönem: 2

Sayı: 12

Yasemin Irmak AYDAŞ

BENİM GÖZÜMDEN HAYAT

Hayat bir imtihan mı?
Yoksa sadece bir boşluk mu?
Hayat, hiçbir şeyi önemsememek mi?
Yoksa her şeyi önemsemek ve değer vermek mi?
Herkes hayatı farklı yorumlar
Bence hayat bir sınav
Bu bizim en büyük sınavımız
Ama herkes düşük alıyor
Hayat hep bir nefis uğruna yaşayıp, eğlenmek değil
Ama herkes bu yanırsa dalıyor
İnsanlar birbirini düşünmüyor
Sadece kırıyor
Söylediklerimiz kırar mı bir kalbi, ilgilenmiyoruz
Ve şunu unutuyoruz: En büyük sınavımızı kaybediyoruz
Ve düşünsek iki kere diyeceğimiz sözü
Güzel olacak...
Ama düşünmüyoruz!



Merve ÇAYIRLI

Mustafa ŞENTÜRK

BİR SÜPERNOVA PATLAMASI

Bir deniz kenarında yürüdüğünüzü hayal din. Bu deniz kıyısında yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca taş olduğunu ve hepsinin renginin ve biçimlerinin aynı olduğunu düşünün. Ama kumların arasında diğer milyonlarca taştan farklı bir taş gördünüz, bu öyle bir taş ki diğerlerinden çok ama çok farklı.

Gökyüzünde işte bu taş benzer bir yıldız var. Bu öyle bir yıldız ki diğer yıldızlara hiç benzemiyor. Milyonlarca yıldız hayatına sıradan bir yıldız olarak devam etti. Ancak 2003 yılında bazı değişikliklerin meydana geldiği tespit edildi. 2018 yılında yıldızın renginin, 2019 yılında da biçiminin değiştiği gözlemlendi. Bilim insanlarına göre yıldız artık parçalanmaya başlamıştı. Ancak 2020 yılında yapılan daha gözlemlere göre yıldızın durumu hakkında kesin teşhis konmuştu: yıldız kendi kendini tüketiyordu. Bilim insanlarına göre bir yıldız kendini tüketmeye başlarsa en sonunda müthiş bir patlama olur. Bu patlamaya süpernova patlaması adı verilir. Yıldız, öncelikle sönmüş bir tekerleğin büzülmesi gibi sıkışıp daralacak, gittikçe küçük bir hale gelecek. Sonrasında da sıkışan enerjiyle patlayacaktır. Ortaya çıkan enerji yaklaşık üç gün sürecek olan bir görsel şölen sunacaktır.

Akşamları dışarı çıkıp dikkatlice gökyüzünü izleyin. Ayın sağ tarafında Orion Takımı yıldızını dikkatlice gözlemleyin. Sol alt köşesine dikkatlice bakarsanız bu yıldız orada görebilirsiniz. Bu yıldız önümüzdeki 50 yıl içerisinde patlayacak, eğer şanslıysanız o ana tanıklık edebilirsiniz.

Sudenaz AYAZ

UMUDUNU YİTİRME

“Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.” Diyor bir Arap atasözü. Yaşam amacımızın davranışlarımızın nedeninin sadece başarı ve mutluluk kavramları üzerinde kurulu olduğunu söylemek bir hata olur. Ancak şu bir gerçektir ki; her birimizin kurduğu ve içinde yaşadığı çok özel hayaller vardır. Ve bu hayaller bazen ilişkilerimizi bazen seçtiğimiz mesleği bazen de hayatımızı tamamen değiştirebilir. Ancak maalesef sadece hayal olarak da kalabilir. Bazen düşünüyorum da insanları bu hayallerinden uzak tutan şey ne olabilir?

Montaigne 'nin bir sözü vardır bilir misiniz? “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez”. Bizim hedeflerimizde aynen böyledir. Bir hedefimiz olmadan ok atamayız. Hayatta bazı şeyleri başarmış insanlar vardır. Onlara hiç dikkat ettiniz mi? Ben dikkat ediyorum da nasıl sıradan insanlardan farklı olarak isteklerini başarıyla yakalayabiliyorlar, neyi diğer insanlardan farklı yapıyorlar? Bu soruların cevabı galiba çok çalışmak ve umutlarını kaybetmemek. Peki ya hedef ne demek? Ben size söyleyeyim. Hedef ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. Bir çabayı gerektirir ve kişiyi bir yere taşıyan amaçtır. İnsanları hedeflerinden alıkoyan onları çalışma azmini yok eden şey belirsizliktir. Belirsizlik çalışma sürecinde zorluklarla karşılaşıldığında ertelemeye neden olur. Ama amacı olan birisi bunları aşabilir. Amaca giderken önemli olan yalnızca ona ulaşmak değil, onun peşinden giderken yaşadığın süreçten zevk almaktır.

Bir insan hedefi için çalışmalıdır ama ihtiras yapmamalıdır. Şimdi soracaksınız ihtiras nedir diye. İhtiras sözcüğü ilk duyuşta insana itici gelir. Kelime anlamı aşırı güçlü, istek, tutkudur. Bir şeyi çok istediğinizde, elde edebileceğinizi gösteren yegane şey ona karşı duyduğunuz ihtirastır. Bunun için ihtiras zincirlerinizi çözmeniz gerekir. William Somerset Maugham'ın bir sözü vardır “Yaşamın ilginç yanlarından birisi de en iyiyi vermesidir.”

Demem o ki yaşamak istediğiniz hayata açılan bir umut kapınız olmalıdır. Onu kaybetmemek sizin elinizdedir.



Enes Eren GÜNDOĞMUŞ SAĞLIKLI YAŞAMA ÖZLEM

Bir gün televizyonda haberlere bakarken Çin'de bir virüsün çıktığını duymuştum. Ama

fazla bilgim yoktu. Gün geçtikçe televizyonda bu virüs hakkında çok fazla konuşulmaya ve

haberlerde konuşulmaya başlandı. Neredeyse herkes Çin'de çıkan virüsü konuşuyordu. Artık

virüs yayılmaya başladı. Çin'den ilk olarak Avrupa'ya ve Amerika'ya sıçradı. Ölüm sayıları

arttı. Gün geçtikçe yayılma artıyor ve ölümler de çoğalıyordu. Virüs çok şükür daha ülkemize girmemişti. Ama her an bir yerden bir şekilde ülkemize giriş yapabiliirdi. Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız bütün görevliler görevini elinden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorlardı. Bir gün okuldan eve geldim. Televizyonu açtım haberlerde alt yazı geçiyordu. Sağlık bakanımız açıklama yapacaktı. Herhalde benim gibi bütün herkes sağlık bakanı Fahrettin Kocanın yapacağı açıklamayı merak ediyordu ve o an geldi. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye de ilk korona virüs vakasının görüldüğünü ve artık herkesin temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralına uyması gerektiğini söyledi. O dakikada herkese bir korku geldi: "Acaba bana da bulaşır mı?" diye.

Günler geçtikçe yapılan açıklamalarda virüsün Türkiye'de de yayıldığını ve ölü sayısının

artışlarını öğrenmeye başladık. B bununla birlikte kısıtlamalarda sert bir şekilde geldi. Okullar

kapandı. Birçok dükkan, düğün salonları, kahvehaneler, berberler düşünebileceğimiz birçok

yer kapandı. Bir virüs hayatımızı nasıl etkiledi. Kimileri benim gibi okullar nasıl olacak, nasıl

karne alacağız, nasıl sınava gideceğiz sorularını; kimileri düğününü, kimileri de evlerine nasıl

ekmek parasını götüreceğini merak ediyordu. Neyse ki bizim ülkemizde birlik, beraberlik ve dostluk vardı. Sonra devletimiz insanların maddi ve manevi ihtiyaçları karşıladı. Bu zamana kadar bir şekilde gelmeyi başardık. En çok da şuna şaşırıyorum: Çin'de bu virüsün bir yarasa yenmesinden ortaya çıkmasına Nasıl bir yemek kültürü bu ? Bir kişiden başlayıp tüm dünyaya bu virüsün yayılması ne kadar ilginç. Allah bir an önce bu hastalığı def eder de hepimiz bir nefes alıp eski güzel yaşamımıza döneriz İnşallah. Bir tane sloganla da yazıma son vermek istiyorum : EVDE KAL TÜRKİYEM.

Gizem PINARCI BİR DÜŞ GÖRDÜM

Bir düş gördüm.
Bulutların üstünde.
Peygamberimizle birlikte,
Annesi vardı Hz. Amine.

Bir çeşme vardı.
Hz. Amine 'nin diye.
Saçlarımı uzattım aşağı.
Tırmandı arkadaşlarım.

İnanamıyordum daha,
Böyle bir şey olduğuna,
Akıl almaz diyordum,
Bunları yaşadığıma.

Bulutlarda yattım.
Bir de baktım,
Uyanmışım.
Anneme gidip anlattım.
Bir düş görmüşüm bulutların üstünde.

Çağlar DEMİRBAŞ KURT VE KÖPEKLERİN DOSTLUĞU

Bir kış zamanı kurtlar yiyecek aramaya çıkmışlar. Az gitmişler uz gitmişler dere tepe düz gitmişler, en sonunda köye inmişler. Köydeki hayvan ve insanları korkutup onların yemeklerini almayı planlamışlar. Kurtlar iki tane köpeğe denk gelmişler. Köpekler

- "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sormuş. Kurtlar,
- "Dağda yiyecek bulamayınca köye indik, yemek istiyoruz." demişler.

Köpekler ve kurtlar anlaşmış, köpekler her gün belirli bir zamanda yemek götürmüşler. Günler böyle sürüp gitmiş. Kış bitince artık kurtlar rahata kavuşmuş ve mevsimler yine geçip yine olduğu gibi kış mevsimi gelmiş. Kurtlar bu sefer de köye inince bu defa işler karışmış. Bir kurt ve bir kangal birbirine girince her tarafları yara bere olmuş, araları bozulmuş kurtlar planlar kurmuş. Tam köye inerlerken karşılarına beş tane kangal köpeği kurtlara yemek getiriyormuş. Kurtlar akıllarındaki hain fikirleri iptal etmiş. Kurtlar ve köpekler uzun süre konuştuktan sonra köpekler köyün yolunu tutmuş. Köyde köpekleri besleyen insanlar kurtlarla anlaşma yaptıklarını görünce köpekler köyden kovulmuşlar. Kurtlara gidip dertlerini anlatmışlar kurtlar onları anlayıp yanlarında kalmalarına izin vermişler. Kurtlar ve köpekler yeniden yemek aramaya çıkmışlar yemek bulamayınca çok üzülmüşler ve geri yuvalarına dönmüşler. Yaz mevsimi gelince hepsi çok mutlu olmuşlar. Yemeklerini yemişler karınlarını doyurmuşlar ve bu yemekten sonra şöyle bir söz verilmiş "Kimse kimseye hainlik yapmayacak, kimse kimseden ayrı ayrı yemek yemeyecek.". Böyle sözler verdikten sonra dağa dönmüşler. Dağda bir gece daha kalmışlar, o gece mutlu bir şekilde karınlarını doyurup gezmişler çünkü ve sonsuza dek dost kalmışlar.

Saniye ÖZDEMİR **ASKER**

Bir sürü asker yine yummuş,
Gözlerini sonsuzluğa.
Vatan aşkına, bayrak sevdasına,
Ardında bıraktığı bir çift gözyaşı.

Küçük bir çocuk babasının
Gelmesini beklerken
Kapı ardındaki şehit haberi
Yine büyüdü babasız bir çocuk.
Şehit oğlu Ahmet, şehit kızı Fatma.

Ağlamaktan ayağa kalkamaz olmuş anne.
Tek diyebildiği vatan sağ olsun.
Yine hep bir ağızdan 'Vatan sağ olsun!'.
Her şeyden habersiz bir çocuk,
Annesine bakıyor sadece.



Rumeysa KILIÇ **ETİKETLERİMİZ**

İnsanlar kendilerine bir etiket yapıştırır ve kendilerini bu etikete göre tanımlarlar. Mesela bir insan sinirli ya da sakinse bu kendine yapıştırdığı etiketten dolayıdır. Kişi "Ben sinirli biriyim" der ve kendini öyle konumlandırır her şeye sinirlenen biri olur. Aslında hepimiz tutarlılık peşindeyiz. Muhafaza ettiğimiz hikayeler vardır ya da çok önceden kendimize yapıştırdığımız etiketler ve çoğumuzun kendiyi bütünleştirdiği bazı şeyler. Hikayelerimiz olumsuz da olsa kendimize ters düşen fikirleri duymamaya çalışırız. Nasıl biri olduğumuzla ilgili etiketlere sıkı sıkıya tutduğumuz zaman hikayemizi bedenimizi savunur gibi savunuruz. Bir kişinin kendi etiketine gösterdiği bağlılık, yaşamı tehlikeye atıldığında gösterdiği bağlılıkla aynıdır. Neden mi? Çünkü sürekli değişen dünyada bir sabite ihtiyaç duyarız yani üstünde durabileceğimiz bir temele. Çoğu şeyin belirsiz olduğu bu dünyada kim olduğumuzu bildiğimize inanmak bize tutarlılık ve kontrol duygusu verir. Kişi kendini bilirse nerede ne yapacağını kestirebilir. Hareketlerini ve tepkilerini öngörebilir, kontrol edebilir. "Ben kendimi tutamam ;ters bir şeyler söylerim ,o ortama hiç girmeyeyim." diyebilir ve o ortama girmeyerek zihninin öngördüğü çatışmadan kaçabilir.

Kim olduğumuzu bilmek bizi güvende ve dengede hissettirir. Fakat bazen kim olduğumuzla ilgili hikayeye o kadar sıkı tutunuruz ki hikayemiz bizim için fırtınalı denizin ortasındaki kayık olur. Bizi tarif ettiğine inandığımız etiketlerle öyle bir bütünleşiriz ki benliğimiz ve etiketlerimiz arasındaki farkı ayırt edemez hale geliriz. Sanki o benimsediğimiz etiketler sonradan üstlendiğimiz şeyler değil, doğum lekelerimizdir.

Elif Nur ÇAYIR **UÇURTMA**

Uçurtma sizce nedir? Çoğu kişi uçurtmanın sadece üzeri renkli kağıtlarla kaplanmış, çokgen biçiminde uzun kuyruklu ,rüzgar yardımıyla uçan oyuncak olarak tanıyor. Aslında uçurtma sadece bir oyuncak değil bir çocuğun hayalleridir. Nasıl mı? Bir çocuk uçurtma yaparken aynı zamanda hayal kurar. O çocuk uçurtmayı öyle bir özenle yapar ki sanki hayalleri bir toz bulutuymuş da ufak bir esintide o toz bulutu olan hayalleri bir anda yok olacakmış gibi özenle yapar. O özenle kurulan hayaller bir bakmışsınız ki onlarca çocuğu mutlu edecek bir uçurtmaya dönüşmüş. İlk önce hayaller kuruldu, uçurtmanın gövdesi yapıldı sıra uçurtmanın kuyruğunda. Uçurtmanın kuyruğu en gösterişli, en çok dikkat çeken yeridir. Siz şimdi diyeceksiniz ki uçurtma kuyruğunun bir çocuğun hayalleri ile ne alakası var. Şöyle bir alakası var kuyruk nasıl uçurtmanın en süslü yeri ise, bir çocuğun hayallerindeki en süslü yer de hayallerini gerçekleştirecek ümidi ile beklemek ve yeni hayallere yelken açmak için sabretmesidir. Uçurtmamızın kuyruğu ve çoğumuzun hayallerinde süslediğimize göre en mutlu en güzel yere geçebiliriz. Yani sıra uçurtmamızı mavi gökle buluşturmakta. Uçurtmanın ipini uzun bir şekilde yaparız ki göklerde salınabilsin hayallerimize gelecek olursak o çocuk uçurtmasını göklerde salına salına uçtuğunu gördüğü zaman içindeki coşkuyu kimse bilemez. Hani derler ya "Anlatılmaz yaşanır. " bu duygu da böyle eşsiz bir şey uçurtma göklerde uçarken çocuğun gözünün önüne birden hayallerinin gerçekleştiği gelir. O umutla yeni hayallere yelken açar. Bu yazıyı okuduktan sonra sizin de yeni hayallere yelken açmanız dileğiyle

Sude BAYRAKDAR **TÜRKÇE HAKKINDAKİ** **YORUMLAR**

Bugüne kadar tanıştığım insanlardan genellikle aynı sözleri işittim. Kimilerine göre Türkçe elden gitmişti, geri dönüşü yoktu. Kimileri de Türkçe'nin elden gitmediğini ancak özünü yitirdiğini savunuyordu. Tabi bu fikirlerin yanında kuşaklar arası farklılıkları ve kitle iletişim araçlarını sebep olarak görenler de vardı. Ama ben yıllar geçtikçe bu görüşlere katılmamam gerektiğini anladım. Diller arası sözcük alışverişi yapılabilir, bu olağan bir durumdur. Zaten eski dönemlere baktığımızda da Türkçeye birçok dilden kelimenin girdiğini görürsünüz. Asıl böyle kelime alışverişi olmasa normal olmazdı. Uluslararası kültür alışverişinin bittiğini gösterirdi bu durum. Ama bazı insanların sadece anlaşılmasın, dikkat çeksin diye verdikleri uğraş gözümü çarpmıyor da değil. İşte bu amaçla yapılan her yanlış kullanım bizi geriye götürür. Çünkü toplumların gelişmelerine yardımcı olan temel unsurlardan birisi dildir.

Ayrıca dil insan topluluklarının birbirinden ayrılmasını sağlar. Bu nedenle "Dile sahip çıkmak" sözlerine sık sık yer verilir. Özetle diller arası alışveriş her zaman vardır ve varlığını koruyacaktır. Bu böyledir. Çağlar boyu değişmeyen altın kurallardan biridir. Aynı zamanda kelime alışverişi olumsuz bir durum değil, zenginliktir. Ancak Türkçesi olan kelimeler yerine çeşitli sebeplerden dolayı yabancı karşılıkları kullanılmamalıdır.



Elifnaz ÇELİK İLETİŞİM

Geniş anlamıyla iletişim, kişi ve etrafı hakkındaki iki yönlü bildirme aşamalarıdır. Bu tanımı şu şekilde açıklayabiliriz: 'iletişimde, bir kişiden diğer kişiye mesaj aktarılır. İletişim insanların doğumundan ölümüne dek ihtiyaç duyduğu bir istektir. Örneğin yeni doğmuş bir bebek, konuşmasa bile ağlayarak isteklerini dile getirebilir, zamanla büyüyerek isteklerini de konuşarak ifade etmeye başlar. Bu durum ömür boyu sürer. Ancak iletişimde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Yerine getirilmesi gereken kurallar şunlardır:

- Konuşmacı
- Uygun kelimeler kullanmalı,
- Hazırlıklı olmalı,
- Ses tonunu durumun getirdiği duygulara göre ayarlamalı,
- Dinleyicilerle göz temasından kaçınmamalıdır.
- Dinleyici ise,
- Konuşmacıyı dikkatle dinlemeli,
- Önemli noktaları özümsemeli,
- Göz teması kurmalıdır.

Merve ÇAYIRLI DİLİMİZİN ÖNEMİ

Türkçe bizim anadilimiz. Dolayısıyla onu korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yabancı kelimelerin Türkçe karşılığını bularak onu aramızda yaymalıyız. Yoksa ilerleyen zamanlarda Türkçe daha başka bir dile dönüşebilir. Özümüzü kaybetmemek için hep birlikte çalışıp dilimizi korumalı, onu özüne döndürmeliyiz. Herkesi bu konuda bilgilendirmeli, daha bilinçli olmalıyız. Büyüklerimizin bize büyük bir mirası olan bu dili en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız. Türkçeyi özüne döndürmekteki çalışmalarımıza kendimizden başlayıp yabancı kelimeleri hayatımızdan tamamen çıkarana kadar çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Daha sonra ise bunu etrafımıza yaymalıyız. Örneğin tabelalar, mağaza isimleri, cadde ve sokak isimleri... Bunlar ve bunlar gibi birçok şeyde düzenlemeye gidilebilir. Oktay Sinanoğlu'nun da dediği gibi "Türkçe giderse Türkiye gider. Yabancı dille eğitim ile Türkiye gider!"

Mehmet ULAŞ KÜÇÜK MİSAFİR

Karlı bir kış günüydü. Her yerde lapa lapa kar vardı. Annem hastanedeydi. Artık evimize yeni bir ses yeni bir nefes gelecekti .O akşam kardeşimi de alıp eve gelecektirdi. Anneannemle beraber her yeri süsledik. Kardeşimi balonlarla karşılayacaktım. Çok heyecanlıydım. Anneannem yemek için hazırlık yapıyordu. Tatlılar, dolmalar, şerbet pişirmişti. Bir de pilavla tavuk yapmıştı. Nihayet annemle kardeşim geldi. Çok merak ediyordum kardeşimi acaba nasıldı? Bana benziyor muydu? Annemin kucağından aldım bir de yüzüne baktım ki aynı ben. Bana gülümsüyor. O gülümsemeyi hiç unutamam.

Kevser ÖZDEN SAĞLAM BİR TEMEL

Çalışmak en büyük başarıdır. Sağlam bir temel planlı bir şekilde devam eder. Öğrenmek doğduğumuz günden başlar tıpkı ağlama, gülme, beslenme gibi. Hayat çok güzel tesadüfler içerisindedir. Kendimize sormalıyız: Ben bunları yapabiliyorsam daha iyilerini neden yapamayayım? Bu sorunun cevabından yola çıkarak kendimize ilgi alanları belirleyebiliriz. İlgi alanlarımıza göre de yapmamız gerekenlere yoğunlaşmalıyız. Mesela aşçı olmak istiyorsak içimizde yemek yapmak için bir güdü olmaz mı ya da öğretmen olmak istiyorsak bildiklerimizi, öğrendiklerimizi herhangi birine anlatmak için can atmaz mıyız?

Bizler sağlam bir temel, planlı bir çalışma ve çabalarımız sayesinde mutlaka isteklerime ulaşırız. Asla yapamadığımız, bu olmaz dediğimiz zamanlarda asla pes etmemeliyiz, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalıyız. Emeklerimizin sonucu bize daima güzel sonuçlar verir. Gerekirse her defasında tertemiz bir sayfa açıp düzenli ve planlı bir şekilde hedeflerimizin peşinden koşmalıyız. Önümüze çıkan bütün engelleri aşmalıyız.

Şerafettin Can DEMİRCİ UZAY MACERASI

Uzayda ilk günümüzdü. Aya ayağımı bastığım o an Uzay beni büyüledi adeta. Anlatamayacak kadar güzel ve gerçekti. Sonra Uzay Mekiğine bindik. Ayın arka yüzeyindeki NASA tarafından kurulan gizli üssü görünce gözlerime inanamadım. Yaklaşınca fark ettim ki içerden kıvılcımlar çıkıyordu. Hemen yakın arkadaşım Enes ile içeri girdik dikkatlice. Hasar kendini belli diyordu, içeride resmen kargaşa vardı. Her şey havada uçuşuyor adım atacak yer yoktu. Profesörü gördük:

-Profesör ne oldu burada!

-Gök taşı yağmuruna yakalandık 20 kişi daha var onları bulmamız lazım

Profesörü sakinleştirip birlikte kayıp kişileri aradık. Maalesef 14 kişi hayatını kaybetti, kan dondurucu bir andı. Geri kalan herkesi kurtardık. Hemen uzay mekiğiyle bağlantı kurdum. Herkes bindi, Enes ve ben kaldık, tam o sırada o büyük gök taşı görüldü. Enes'i ittim ve kapağı kapattım uzay boşluğuna doğru sürüklendim. Gözümü açtığımda etrafımda doktor ve Enes vardı, komaya girmişim. Tekrar gözümü açtığımda kendimi evde buldum. Bunların hepsi sadece bir rüyadan ibaretmiş ama rüyası bile güzeldi.

Gamze İRGİT PARA MI AİLE Mİ ?

Para değerli midir?
Yoksa aile mi?
Paranın bir değeri yok.
Ailenin değeri çok.

Para bizi korumaz.
Ama aile bizi korur.
Düşünün ki paranız çok.
Ama aileniz yok.

Benim ailem olsun.
Param olmasa da olur.
Aile olmazsa birçok şey kaybolur.
Sevgi, yaşam, hayat...

Paran çok olsa bile
Hala yalnızsındır.
Bir ailen olmadıktan sonra
Her şey yok olur.

Şükret Allaha.
Bir ailen olduğu için.
Annen, baban yanındalar.
Senin mutluluğun için.

Melisa NUR ÖZDEMİR MERHAMET

Merhamet sevgidir ,
İnsanlara merhamet duy .

Merhametli ol , vicdanlı ol .
Kötü şeyler düşünme !

Şefkatli ol .
Merhamet barış yoludur.

Yok zalimin cennette yeri ...
Vicdanlı ol .
Merhametli ol.



Nihal KALE

COVID 19 'A YÖNELİK DOKTOR RÖPORTAJI

Dünya şu anda büyük bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadelede de doğal olarak en büyük yükü omuzlananlar doktor ve sağlık çalışanlarımızdır. Bu röportajın içeriği kendi aile hekimimiz olan Hasan Ateş 'ten edinilmiştir.

- Öncelikle sizinle ilgili bilgi almak isterim. Kendinizi tanıtır mısınız?

- İsmim Hasan. 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aile hekimiyim. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi mezunuyum.

- Covid 19 salgınının boyutunu ilk kez ne zaman fark ettiniz?

- 2019 yılının aralık ayından itibaren bu virüsle ilgili veriler gelmeye başlamıştı. Hastalığın ülkemize gelişi mart ayını buldu. Yeni bir hastalık olduğu için ne kadar tedbir alınsa da böyle bir tepki yapacaktı. Dünyada bu gibi salgınları daha önce de görmüştük. Görmeye de devam edeceğiz. Hatta 2009 yılında bir pandemi yaşadık.

- Covid 19 hangi yönüyle diğer virüslerden farklı?

- Covid 19 virüsü insanda hastalık yapan 7. Hastalık oldu. Daha önceden SARS ve MERS virüsü vardı. Ama bu virüslerden kimsede görmemiştik. Covid 19'da yeni olan şey hastalığın tedavisinin olmamasıdır. Daha önceden domuz gribi salgını vardı ama onun aşısı vardı.

- Salgının pandemiye dönüşmesi önlenabilir miydi?

- Virüs ilk ortaya çıktığında önlemler alınsaydı, engellenebilirdi. Ama aralık ayından sonra bu çok zordu. Çünkü kimse önünü alamadı.

- Salgının ülkemizdeki seyri ile ilgili başından itibaren neler gözlemlediniz? Olumlu bir endişe verici gözleminizi paylaşır mısınız?

- İnsanlarımız maske ve dezenfektan konusunda daha titiz davranıp konuyu ciddiye aldılar. Sosyal mesafeye önem verdiler.

- Gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Zorlandınız mı?

- Hekim olarak elbette işimiz zordu. İş yükümüz arttı, Hastalara ilk müdahaleyi biz yaptığımız için risk altındayız. İzinlerimizi kullanamıyoruz, ailemize daha az vakit ayırıyoruz.

- Bir ya da birkaç ay sonra ülkemizdeki durumu nasıl görüyorsunuz?

- İnşallah aşının devreye girmesiyle salgın kontrol altına alınır. Eğer halkımız daha dikkatli ve tedbirli olursa bu salgın mutlaka kısa sürede bitecektir.

Bize bu konudaki görüşlerinizi verip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bizim için kendi sağlığını tehlikeye atıp zor şartlarda çalışan nice sağlık çalışanlarına minnettarız.

Ergün GÜLTEKİN BİTMİYEN YOL

Geçici dünyamda bir kaygım var.
Aç kurt misali çevremi sarar.
Vermeliyim karar, hemen derhâl!
Sormalıyım kendime son bir sual.

Bu yolda değişik bir meftunum.
Neden geldiğimi unutmmuşum.
Artık doğal umuttan yoksunluğum.
Manidar benim bu solgunluğum.

İçime düştü sürü sürü kurt.
Meteliğin yok kendini avut.
Bunu mırıldandı zihnim bana.
Onca vesvesenin arasında.

Çıkmıştı karşıma bir silüet.
Vardı elinde bir sürü buket.
Dedim, 'Onu suskunluğuma ver!'
Yoksa durur kapımda pek çok şer.

Zeynep Nisa KIRAZLI NEDENSE

Nedense bütün dertler beni buldu.
Hangi yoldan çıkarım, bilmiyorum.
Sanki bu yolun yoktur sonu.
Nedense beni buldu bu hatalar.

Öyle karmaşık sorunlar var ki,
İçinden çıkılamaz sanki.
Sanki hatalar yapmışım da bunlar oldu.
Nedense bir türlü hatırlamıyorum.

Şüheda ULUTAŞ FİL İLE ZÜRAFANIN DOSTLUĞU

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde iken çok iyi iki arkadaş olan fil ile zürafa varmış. Bu iki arkadaş birbiriyle çok iyi geçinmiş. Bir gün diğer arkadaşları ile saklambaç oynarken fil ebe olmuş. Zürafa boynu çok uzun olduğundan fil onu hemen bulmuş. Zürafa bu duruma itiraz ederek 'Ben bunu saymam, ben bunu saymam!' demiş. Fil de zürafaya 'Sen de görünmeyeceğin bir yere saklansaydın!' deyince zürafa dostu olan file güvenmiş, oradan uzaklaşmış. Fil de bir süre sonra en yakın arkadaşının üzgün olmasından dolayı kendini kötü hissetmiş. Oyunu bırakıp zürafanın evinin yolunu tutmuş. Fil sürekli zürafa ile barışmayı düşünür düşünür yürümüş. Zürafanın evinin önüne gelip ona seslenmiş, evde olmadığını anlayınca kendisine çok kızıp burayı terk ettiğini düşünmüş. Fil yine üzüle üzüle kendi evine doğru yollanmış. Üç gün geçtikten sonra fil ve zürafanın bir arkadaşının doğum günüyü. İkisi de arkadaşlarına hediye almak için tesadüfen aynı yere gitmişler. Birbirlerini gören iki dostun gözleri sulanmış, ikisi de birbirinin dostluğunu kaybettiği düşüncesiyle sarılmış. Her ikisi de uzun uzun hatalarını anlatıp barışmış, önemli olanın bir dosta sahip çıkmak olduğundan bahsetmişler. Dostluğun ne kadar önemli olduğunu bize göstermişler.

İMTİYAZ SAHİBİ

Engin ÖNAL

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Koray BOZANER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ömer MUTLU

GÖRSEL DANIŞMAN

Kübra AKTAŞ

YAYIN KURULU

Yasemin GÜNFER

Çağla KELEŞ

OKUL ADRES TELEFON

ÇUBUK TÜRK TELEKOM ORTAOKULU

Yavuz Selim Mahallesi Kayı Boyu Sokak NO: 6

Çubuk / ANKARA

3128379595